

## ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΕΣ ΑΡΕΣ

Είθισται να ευχόμαστε ιδιαίτερα την πρώτη του νέου έτους. Και λίγο συνειδητοποιούμε ή καν υποπτευόμαστε την δύναμη και την απειλή της ευχής. «Αρά» στα αρχαία είναι η ευχή, είναι και η κατάρα.

Στην αρχή κάθε έτους, την 4η ημέρα της Πρωτοχρονιάτικης Εορτής, ο Βασιλεύς της Βαβυλώνας προεξήρχε μιας ιεροτελεστίας όπου αναπαρίστατο και αναπαρήγετο η θεολογία και κοσμογονία, η δημιουργία του σύμπαντος της πραγματικότητας. Η τελετή επικεντρωνόταν στην επίσημη απαγγελία του Βαβυλωνιακού Έπους της Γένεσης, του περιφημου Ενυμα Elish, των Επτά Πινακίδων της Δημιουργίας. Το τελετουργικό ήταν ουσιώδες μέρος της σταθεροποίησης της αρχέγονης κοσμικής τάξης, αιώνιας δια της αέναντης ανανέωσής της.

Ιδού η Μεγάλη Ευχή της Βαβυλώνας, όλων των κατοίκων δια του Άρχοντος: να ισχύσει η Κοσμική Τάξη. Και η Μεγάλη Αφιέρωση: κάνω ώστε να ισχύσει και αυτόν τον χρόνο όσο εξαρτάται από μένα, τώρα συμβολικά στην αρχή του έτους, και καθ' όλη τη διάρκειά του πραγματικά με τη σκέψη και την πράξη μου. Και η Μεγάλη Αρά (Κατάρα): όλες οι κοσμικές δυνάμεις θα στραφούν εναντίον μου αν την παραβώ.

Ευχή και Αφιέρωση (Αποφασιστική Δέσμευση) και Κατάρα πάνε μαζί. Δεν γίνεται να εύχεσαι ποτέ χωρίς να αφιερώνεσαι, χωρίς να δεσμεύεσαι, χωρίς να αποδεικνύεις με λόγους και έργα την έφεση όλου του είναι σου προς αυτό που εύχεσαι. Και χωρίς αυτό που εύχεσαι να είναι θεμιτό κατά τη θεία τάξη της ύπαρξης. Γιατί αλλιώς η ευχή είναι κενή και φεύγει. Και επιστρέφει ως κατάρα, γιατί βεβηλώνεις την ακεραιότητα της κοσμικής τάξης διττά, με μη γνησιότητα και με παράβαση.

Στην αρχή του νέου χρόνου 2011 επικαλούμαι τη συστατική εμπειρία του Ελληνισμού, ως ευχή και αφιέρωση των Δημιουργών στο πνεύμα της, και ως κατάρα για τους παραβάτες:

’{Ητοι μὲ πρώτιστα Χάος γένετ’ · αὐτὰρ’ ἔπειτα  
Γαῖ’ εύρύστερνος, πάντων ἔδος’ ασφαλές ἀιεὶ  
ἀθανάτων οἱ ἔχουσι κάρη νιφόεντος’ Ολύμπου,  
Τάρταρά τ’ ἡερόεντα μυχῷ χθονὸς εύρυοδείης,  
ηδ’ Ἐρος, ὃς κάλλιστος’ εν’ αθανάτοισι θεοῖσι,  
λυσιμελής, πάντων τε θεῶν πάντων τ’ ἀνθρώπων  
δάμναται’ εν στήθεσσι νόον καὶ επίφρονα βουλήν.}

’Ητοι μεν πρώτιστα Χάος γένετ’, αυτάρ ἔπειτα  
Γαῖ’ ευρύστερνος, πάντων ἔδος ασφαλές αιεὶ  
αθανάτων οἱ ἔχουσι κάρη νιφόεντος Ολύμπου,  
Τάρταρά τ’ ἡερόεντα μυχῷ χθονὸς εύρυοδείης,  
ηδ’ Ἐρος, ος κάλλιστος εν αθανάτοισι θεοῖσι,  
λυσιμελής, πάντων τε θεῶν πάντων τ’ ανθρώπων  
δάμναται εν στήθεσσι νόον και επίφρονα βουλήν.  
Ησιόδος, Θεογονία, 116 - 22

[Και λοιπόν πρώτιστα ἐγίνε το Χάος, ὅμως ἐπειτα  
η ευρύστερνη Γη, ασφαλής ἔδρα για πάντα ὄλων  
των αθανάτων που κατέχουν τις κορυφές του  
χιονοσκέπαστου Ολύμπου,  
και τα σκοτεινά Τάρταρα στον μυχό της ευρύχωρης γης,  
και ακόμη ο Ἔρως, ο πιο όμορφος μεταξύ των αθανάτων  
θεών,  
που λύνει τα μέλη, και ὄλων των θεών και ὄλων των  
ανθρώπων  
δαμάζει τον νου στα στήθη τους και την φρόνιμη βουλή  
τους.]

Η γόνιμη απειρία του Χάους. Το σταθερό υπομόχλιο της ορισμένης μορφής (Γη). Και η παντοδύναμη μόχλευση της Φυσικής Τελειότητας (ο κάλλιστος Ἔρως). Η Αγία Τριάδα του Κλασικού Ελληνισμού.

Και επίσης επικαλούμαστε το ιδρυτικό βίωμα της Ελληνικής Νέας Θρησκείας:

{Ἐν’ ἀρχῇ ἦν ὁ λόγος, καὶ ὁ λόγος ἦν πρὸς τὸν Θεόν, καὶ θεὸς ἦν ὁ λόγος. Οὗτος ἦν ἐν ἀρχῇ πρὸς τὸν Θεόν. πάντα δὶ’ αὐτοῦ ἐγένετο, καὶ χωρὶς αὐτοῦ ἐγένετο οὐδὲ ἐν ὃ γέγονεν. ἐν ἀυτῷ ζωὴ ἦν, καὶ η̄ ζωὴ ἦν τὸ φῶς τῶν ἀνθρώπων. καὶ τὸ φῶς ἐν τῇ σκοτίᾳ φαίνει, καὶ η̄ σκοτία αὐτὸν οὐ κατέλαβεν}.

Εν αρχῇ ην ο Λόγος, και ο Λόγος ήν προς τον Θεόν, και θεός ην ο Λόγος. ούτος ην εν αρχῇ προς τον Θεόν. πάντα δι' αυτού εγένετο, και χωρὶς αυτού εγένετο ουδέ εν ό γέγονεν. εν αυτῷ ζωὴ ην, και η ζωὴ ην το φως των ανθρώπων. και το φως εν τη σκοτίᾳ φαίνει, και η σκοτία αυτό ου κατέλαβεν.

Ευαγγέλιον Κατά Ιωάννην, 1 -5

[Στην αρχῇ ήταν ο Λόγος, και ο Λόγος ήταν προς τον Θεό, και θεός ήταν ο Λόγος. Αυτός ήταν στην αρχῇ προς τον Θεό. Τα πάντα ἐγίναν δι' Αυτού, και χωρὶς Αυτόν δεν ἐγίνει κανένα ον που ἐγίνει. Σε Αυτόν ήταν ζωὴ, και η ζωὴ ήταν το φως των ανθρώπων. Και το φως λάμπει στο σκότος, και το σκότος δεν καταλαβαίνει το φώς.]

Ο Λόγος ως δημιουργική αρχή του Κόσμου και ταυτόχρονα η κοσμική τάξη, το φως του κόσμου, η Οδός και η Αλήθεια και η Ζωὴ των όντων.

«Καὶ τὸ φῶς ἐν τῇ σκοτίᾳ φαίνει, καὶ η̄ σκοτία αὐτὸν οὐ κατέλαβεν».

Το Leviathan του ΝεοΕλληνικού Καθεστώτος είναι ανθελληνικό και ἀθεο. Σε κάθε θεμελιώδη αξία του Ελληνισμού και της Νέας Θρησκείας είναι αντίθετο, όχι από πεποίθηση αλλά από καχεξία. Δεν καταλαβαίνει και ποτέ δεν κατάλαβε ούτε πρόκειται ποτέ να καταλάβει το Πολιτιστικό Πνεύμα του χώρου και της κοινωνίας μας. Από αυτήν τη θεμελιώδη ἀνοια ξεκινάνε όλα. Και γι' αυτό είναι καταραμένο.

Πήρε την παρακαταθήκη της ουσίας μας και ἔκανε μια ανούσια όσο και αηδή πομφόλυγα, ιδιοποιήθηκε τον ζωντανό Λόγο του Ὀντος και τον βαλσάμωσε, λάμβανε πλούτο και παρήγαγε την κόπρο του Αυγεία. Εγκλώβισε την ελευθερία μας στον δαιδαλώδη Λαβύρινθο της Διαπλοκής του, και κατέτρωγε τις σάρκες μας όπως ο Μινώταυρος τα κάλλιστα τέκνα της Αθήνας.

Το Leviathan κατέστρεψε τη χώρα και την κοινωνία. Αλίμονο στους εξαρτηματικούς

παρατρεχάμενους που το υπηρετούν ακόμη από ανίερο φόβο η βλάσφημη ελπίδα. Δεν είναι συνυπεύθυνοι με το Leviathan, όσο κι αν μπήκαν στην προστασία του και στην επίβλεψή του παλαιότερα. Τώρα καταλαβαίνουν τη ζημιά που τους έκανε. Από δώ και πέρα όποιος μένει κοντά του και στα ήθη του θα είναι συνυπεύθυνος.

Οι αναίσχυντες υποκρισίες του Συστήματος υπέρ Ελληνισμού και Θρησκείας συσσώρευαν μίασμα απάτης, και οι ευχές του μετρούσαν για κατάρες κατά της κεφαλής του ενώπιον της Θείας Δίκης.

Ήρθε ο καιρός και η Κατάρα έπιασε. Οι Μοίρες ύφαιναν με αδήριτη αναγκαιότητα την καταστροφή του Leviathan, και τώρα το ψαλίδι τους κόβει το νήμα του.

Ο Θησέας της Ελευθερίας σκοτώνει τον Μινώταυρο – μόνο έτσι θα βγούμε από τον Λαβύρινθο. Ο Ηρακλής της Δημιουργίας καθαρίζει την κόπρο – μόνον έτσι θα καθαρίσουμε το στίγμα της παγκόσμιας περιφρόνησης από πάνω μας. Και το Φως της Γνώσης (Απόλλων και Λόγος Θεός και Λόγος του Όντος) εξαφανίζει το σκότος της αναξιοκρατίας.

Αυτά ευχόμαστε οι ελεύθεροι δημιουργοί της κάθε γνώσης και ικανότητας. Και σε αυτά αφιερωνόμαστε. Γιατί η αληθινή ευχή είναι και δύναμη πραγμάτωσής της. Άλλιώς είναι συνουχισμένη κραυγή των δούλων, των ανίκανων, των αδαών.

Ευχή για απελευθέρωση – και θα πιάσει και θα γίνει.

Ευχή για δημιουργία – και θα πιάσει και θα γίνει.

Ευχή για γνώση και τέχνη και ικανότητα – και θα πιάσει και θα γίνει.

Και Κατάρα για το Leviathan – και έπιασε και γίνεται.

Είναι και Αμήν.

**[Δημοσιεύθηκε στον "ΠΑΤΡΙΝΟ ΤΥΠΟ"]**