

Απόστολος Πιερρόης

ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ ΣΠΑΡΤΗΣ, III

Τα Ανάγλυφα των Χθόνιων θεοτήτων

(Άδης-Διόνυσος και Περσεφόνη-Αφροδίτη)

A'

Στην αυθεντικότερη έκφραση του Δωρικού πνεύματος, στη Σπάρτη των Γεωμετρικών και πρώιμων-μέσων Αρχαϊκών χρόνων, συνέβη όχι κατά τύχην να διατυπωθεί διαυγέστερα και η πολιτισμική παρακαταθήκη της προηγούμενης του κυρίως Ελληνισμού κατάστασης στην «ακρόπολη» της Ελλάδας Πελοπόννησο. Η προηγούμενη μελέτη αυτής της σειράς (αφιερωμένης στο Αρχαιολογικό Μουσείο Σπάρτης), έδειξε, με αναφορά σε μια ομάδα Λακωνικών αναγλύφων, πώς οι Διόσκουροι, από τους «Διδύμους» της Λελεγικής τριάδας μεταμορφώθηκαν στη

δυάδα εν ενότητι του Έρωτα. Εδώ θα διαπραγματευθώ μια άλλη ομάδα από Λακωνικά ανάγλυφα, μοναδικά τυπικά χαρακτηριστικά αυτά του Σπαρτιατικού συμβολισμού και τέχνης, αφού απαντούν αποκλειστικά στην περιοχή της κοίλης Λακεδαίμονος κατά τον μέσο ρου του Ευρώπη, στο εδαφικό πεδίο δηλαδή της αρχαίας Σπάρτης.

Πρόκειται για τα Χθόνια ανάγλυφα. Στη μελέτη μου ασχολούμαι με τα ευρήματα αρχαϊκών και κλασσικών χρόνων, πριν οι Χθόνιες θεότητες αντικατασταθούν από Ήρωες ως αφηρωϊσμένους νεκρούς (ομάδα Θ). Συμπεριλαμβάνω στην ομάδα ορισμένα αγάλματα (στον χώρο) που θεματικά συνανήκουν και τεχνοκριτικά είναι Λακωνικά.

1)

Το αρχαιότερο και καλύτερο Χθόνιο Λακωνικό ανάγλυφο, βρέθηκε κοντά στα Χρύσαφα, και βρίσκεται στο Βερολίνο.

[C. Blümel, *Die archaisch Griechischen Skulpturen der staatlichen Museen zu Berlin*, No. 16, Abb. 42-44 (όπου πλήρης βιβλιογραφία, pp. 24-5); Fr. Gerke, *Griechische Plastik in archaischer und klassischer Zeit*, Taf. 8; E. Langlotz, *Frühgriechische Bildhauerschulen*, Sparta No. 5, Taf. 44a; H. Bulle, *Der Schöne Mensch im Altertum*, col. 557, Abb. 179; *Kurze Beschreibung der antiken Skulpturen im alten Museum*, Taf. 1; M.N. Tod + A.J.B. Wace, *A Catalogue of the Sparta Museum*, Fig. 1; Ch. Picard, *Manuel d' Archéologie Grecque, La Sculpture, I Periode Archaique*, Fig. 132; L. Curtius, *Die Antike Kunst*, II, 1 *Die klassische Kunst Griechenlands*, Taf. XIX, Abb. 210; G.M.A. Richter, *The Sculpture and Sculptors of the Greeks (4)*, Fig. 507; Richter, *Archaic Greek Art*, Fig. 153; G.

Lippold, *Handbuch der Archäologie*, Lief. 5 (III, 1), Tafel 4, 4; U. Hausmann, *Griechische Weihreliefs*, Abb. 11; K. Friis Johansen, *The Attic Grave-Reliefs*, Fig. 37; J. Floren, *Die geometrische und archaische Plastik*, Taf. 17, 5; G.M.A. Richter, *The Furniture of the Greeks, Etruscans and Romans*, Fig. 52].

Το ανάγλυφο είναι από τυπικά Λακωνικό γκριζομπλέ απόχρωσης μάρμαρο. Βρέθηκε στις πλαγιές ενός λόφου κάπου μισή ώρα νότια των Χρύσαφα, στην τοποθεσία Πικρομυγδαλιά. Κατά τη δήλωση του ευρετή, το ανάγλυφο ήταν ορθό πάνω σε ένα τυμβοειδές έξαρμα από πέτρες και χώμα. Λίγα μέτρα πιο πέρα βρέθηκε ο ανεπεξέργαστος λίθος με επιγραφή: ΗΕΡΜΑΝΟΣ, ήερμανος, του Ερμή, sc. το τέμενος. Είναι ένας όρος δηλαδή που σηματοδοτεί ιερό χώρο του Ερμή.

[IG V 1 No. 371; SGDI III, 2, 1, Meister, No. 4409].

Σωρός από αργούς λίθους είναι χαρακτηριστικό της λατρείας του Ερμή. Εντός της ευρύτερης περιοχής εκεί, στα όρια μεταξύ Αργείων, Λακεδαιμονίων και Τεγεατών, επί του Πάρνωνος, «έστήκασι δὲ ἐπὶ τοῖς ὅροις Ήρμαι λίθον, καὶ τοῦ χωρίου τὸ ὄνομα ἔστιν ἀπ' αὐτῶν» (Παυσανίας, II, 38, 7; Cf. III, 10, 6 sqq.). Το ανάγλυφο λοιπόν πιθανότατα ευρίσκετο σε τέμενος του Ερμή. Χθόνιο συνεπώς, αλλά όχι ταφικό, όπως θα φανεί παρακάτω.

Η τεχνική του αναγλύφου συνίσταται στη γνωστή επιπεδογραφία της πρώιμης Σπαρτιατικής τέχνης, με την ιδέα της προβολής του όντος στην επιφάνεια να κυριαρχεί. Αποφυγή των καμπύλων στην εκτέλεση του έργου και ισχυρή αισθητική μορφή, γωνιώδης και σκληρότερη προς τονισμό της σαφήνειας και καθαρότητάς της. **Μαζί με τη σκληρότητα, τα παχιά πόδια, τα λεπτά μακριά χέρια, η ατεχνία του χαιρετιστικά**

εκτεινόμενου αριστερού χεριού του ανδρός, η εγχάρακτη αδρή πτυχολογία (κατακόρυφη στο πόδι της γυνής, διαγώνια στο ιμάτιο του ανδρός), η ταυτότητα των μορφών του ματιού σε en face και προφίλ όψη, η δυνατή, σπάνια και περίεργα απλή, μορφή του θρόνου με πόδια λεοντοειδή απ' αρχής μέχρι τέλους (τα εμπρόσθια του ζώου μπροστά, τα οπίσθια πίσω κατά την ίδια φορά με τα μπροστινά, και όχι αντίστροφα προς τα έξω, στην κατάλληλη στάση ζώντος λέοντος όπως σε Αιγυπτιακά προηγούμενα) – όλα μαρτυρούν την πρωιμότητα του έργου. Δεν μπορεί να είναι μετά τις αρχές του 6ου αιώνα π.Χ. Ο τρόπος μάλιστα που αποδίδεται η άκρη του ιματίου όπως πέφτει πάνω από τον αριστερό ώμο της ανδρικής μορφής πίσω στην πλάτη δείχνει σαφώς τέλος του 7ου αιώνα. Μεταγενέστερη εξέλιξη αποτελεί η ανάλογη διαμόρφωση στον Θιοκλή του αναγλύφου αφιερώματος των Κούρων (προηγούμενη μελέτη μου στη σειρά αυτή).

Η συνήθης μεταχρονολόγηση (σε εύρος 560-530 π.Χ.) στηρίζεται στη διαγώνια πτυχολογία του ανδρός και στον τύπο της κόμμωσης. Άλλα για το δεύτερο μεν, στην πραγματικότητα nihil obstat για την πρωιμη χρονολόγηση που προτείνω. Η εμφάνιση δε της διαγωνίου πτυχολογίας στους ανάγλυφους κίονες του επί Κροίσου αρχαϊκού Αρτεμισίου της Εφέσου (~560-550 π.Χ.), είναι δευτερογενής. Η μνημειακή πλαστική γεννιέται και ξεκινάει από το Δωρικό πνεύμα, τη Σπάρτη και την Πελοπόννησο, εμπνέει άμεσα Αττική και Κυκλαδες και μεταδίδεται στο ανατολικό Αιγαίο και την Ιωνία. Άλλωστε τα υπολειπόμενα δείγματα της γλυπτικής στην Έφεσο από την εποχή του Κρίσου (αν και μπορεί μερικώς να επεκτείνονται και μετά το 546 π.Χ.) αντιπροσωπεύουν σαφέστατα μια μεταγενέστερη φάση από το ανάγλυφο του Βερολίνου. Τα γλυπτά του ναού στην Έφεσο προσεγγίζουν τον επόμενο σταθμό, την τέχνη του Θησαυρού των Σιφνίων στους Δελφούς.

[U. Muss, *Die Bauplastik des archaischen Artemisions von Ephesos*, Abb. 123, 124, 125, 158, 159 (τα νεότερα ευρήματα); 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 (το χέρι αποφασιστικό βήμα πέραν του των μορφών στο ανάγλυφο), 17, 18, 19, 24, 25, 26, 27, 28, 29; και για τα πρόσωπα και κεφαλές, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 89, 90, 91, 96, 97, 98, 99, 102, 103, 112. - Ο Κατάλογος των Θραυσμάτων του «Ναού του Κροίσου» στο F.N. Pryce, *Catalogue of Sculpture in the Department of Greek and Roman Antiquities of the British Museum*, Vol. I, Part I, *Prehellenic and Early Greek*, Ephesus, Fragments from the Older Temple of Artemis, Sculpture Fragments, B86-B268].

Ένα ζεύγος κάθεται σε έναν αρχοντικό θρόνο, με φορά από αριστερά προς δεξιά. Ο θρόνος έχει λεόντια πόδια. Εμπρός, προς τα έξω και τον θεατή, είναι ο άνδρας που σχεδόν καλύπτει τελείως το σώμα της παραπλευρα αριστερά του καθήμενης γυνής. Φαίνονται μόνο το κεφάλι της, ο αριστερός ώμος και το αντίστοιχο χέρι υψωμένο μπροστά σηκώνοντας το πέπλο που την καλύπτει, το άκρο του δεξιού χεριού ακουμπισμένο στον μηρό με ανοιχτή την παλάμη πάνω στο γόνατο κρατώντας ρόδι, και το δεξί της πόδι που φέρει υπόδημα σαν ενδρομίδα μυτερό μπροστά. Είναι ενδεδυμένη με πέπλο ή χιτώνα του οποίου οι πτυχώσεις πέφτουν κατακόρυφα από το γόνατο κάτω. Το απόπτυγμα του χιτώνα ή μια πρόσθετη καλύπτρα σηκώνει με το αριστερό της χέρι αποκαλυπτόμενη προς τα δεξιά της, στον θεατή, ενώ το πρόσωπό της κοιτάει κατ' ευθείαν εμπρός της, προς τα δεξιά μας.

Ο ανήρ φαίνεται ολόκληρος σε προφίλ εκτός του ότι έχει στρέψει το πρόσωπό του προς τα έξω του αναγλύφου κοιτώντας τον θεατή. Τον χαιρετάει επίσης, όπως και τους μικροσκοπικούς λατρευτές μέσα στο

ανάγλυφο, με υψωμένο το αριστερό χέρι και ανοικτή την παλάμη προς τον θεατή. Ένδυμα έχει μόνο ένα υμάτιο, το οποίο του αφήνει γυμνό τον δεξιό ώμο. Το υμάτιο τον περιβάλλει από τη μέση και κάτω (γι' αυτό στον άκρο πόδα φαίνονται κατακόρυφες οι πτυχώσεις του), στρέφεται περί τον κορμό από δεξιά του προς αριστερά, καλύπτει τον αριστερό ώμο και πέφτει στην πλάτη με τον ολωσδιόλου ιδιαίτερο τρόπο που επεσήμανα. Οι πτυχώσεις του ελισσόμενου υματίου είναι διαγώνιες. **Με τον τρόπο αυτό αντιπαράθεσης διαγωνίων και κατακόρυφων πτυχώσεων εκφράζεται ο τρόπος ενδύσεως του υματίου.** Στα πόδια φοράει σανδάλια δεμένα με κορδόνια.

Το πρόσωπο του ανδρός είναι νεανικότατο, σχεδόν παιδικό. Βρίσκεται μεταξύ παιδός (12 χρονών στη Σπάρτη εν στενή εννοίᾳ), μελλείρευος (13 ετών) και πρωτείρευος (πρωθήβου, 14 χρονών). Φεγγαροπρόσωπος με μεγάλα μάτια και μικρό, τραβηγμένο μέσα στόμα σε ένα αδιόρατο μειδίαμα. Μύτη κοντή αλλά δυνατή. Τα μαλλιά του σχηματίζουν βοστρύχους πάνω από το μέτωπο ενώ τέσσερις μακριές κοτσίδες πέφτουν χαμηλά στο στήθος και στην ωμοπλάτη ανά δύο εκατέρωθεν. Το αριστερό χέρι, σε ευμενή χαιρετισμό, είναι προβεβλημένο και ελαφρά υψωμένο από την οριζόντιο, εμπρός, ενώ με το δεξί κρατάει σε αντίστοιχη χειρονομία λίγο χαμηλότερα μέγα κάνθαρο.

Κάτω, πίσω και πάνω από το ερεισίνωτο του θρόνου, πελώριος όφις ίσταται ορθός, δράκος με γένι και στέμμα στην κεφαλή. Μπροστά από το ζεύγος, δυο μικροσκοπικές μιοφές, ανήρ και γυνή, προσέρχονται σεβίζοντες το ένθρονο ζεύγος. Πατούν πάνω στην υπερυψωμένη βάση ή υποπόδιο, επί της οποίας έχουν τα πόδια τους και οι καθιστές, μεγάλες μιοφές. Ο προπορευόμενος, ή προϊστάμενος, ανήρ φαίνεται να είναι «ενδότερα» του αναγλύφου, προς το μέρος της γυναικείας καθιστής

μορφής, δεξιά της παρακείμενής του γυναίκας. (Ο ανήρ δεξιά της γυνής και στις δύο περιπτώσεις). Κρατάει στο δεξί πετεινό, και στο αριστερό αυγό. Είναι ενδεδυμένος με ιμάτιο το οποίο πέφτει πάνω από τον αριστερό ώμο του στην πλάτη πίσω, όπως ακριβώς και η μεγάλη μορφή.

Πίσω και μάλλον στα αριστερά του (τον έχει δεξιά της όπως και η ένθρονη γυνή τον ένθρονο) στέκεται η γυναίκα με το υψωμένο δεξί της να κρατάει άνθος (της φοδιάς; ναρκίσου;) και με το ελαφρά χαμηλωμένο αριστερό της ρόδι.

Ο άνδρας, νεαρός αλλά όχι παις, έχει τα μαλλιά του μπροστά μάλλον σε βοστρύχους, αλλά κομμένα κοντά, μέχρι τον σβέρκο πίσω. Η γυναίκα έχει κόμμωση σαν την ένθρονη, με κοτσίδες πυκνά πλεγμένες (πυκνότερες από τον ένθρονον ανδρός-παιδός), μικρές πάνω από το μέτωπο να πέφτουν μέχρι το πηγούνι, εμπρός από τα αυτιά, μακριές δε πίσω χαμηλά στην πλάτη. Φοράει ένα στενό περιελιγμένο (διαγώνιες μεγάλες πτυχώσεις) ένδυμα που φαίνεται από ψηλά κάτω από το στήθος και κάτω, του οποίου απόπτυγμα αναδιπλούμενο πέφτει από τους ώμους μέχρι εκεί κάτω από το στήθος όπου αρχίζει η άπαξ περιβολή. Και οι δύο μικρές μορφές δεν μοιάζουν να φοράνε υποδήματα, φαίνονται μάλλον γυμνά τα πόδια. Βρίσκονται δε ακριβώς κάτω από τον πελώριο κάνθαρο που κρατά η ένθρονη μορφή.

Μια ανεδαφική (κυριολεκτικά, δεν ταιριάζει στον Λακωνικό χώρο, στη Σπάρτη υπό τον Ταΰγετο) υπόθεση είχε την σκοτεινή ημέρα της στην νεωτερικότητα λόγω γενικοτήτων περί αφηρωϊσμού των νεικών. Ο

γενικευμένος αφηρωϊσμός όμως, είδος σωτηριολογικής δοξασίας για τον νεκρό, είναι ύστερο φαινόμενο. Ειδικά δε για το Δωρικό πνεύμα και τη Σπάρτη στην περίοδο της δημιουργικής «ώρας» της ακμής της είναι παντελώς και αποδείξιμα παράτατο.

Μόνο οι βασιλείς στη Λακεδαίμονα ετύγχαναν «ηρωικών» τιμών, και μόνο στον θάνατό τους κατά την ταφή τους. Ως Ηρακλείδες προήρχοντο από Αχαϊκή φύτρα και κάτι έμενε σε αυτούς από τη λατρεία του Αγαμέμνονος-Διός και του Μενελάου στο Μενελαίον. Το Δωρικό όμως βίωμα τους είχε εξ-ομοιώσει εν ζωή προς την ιδέα της αγέλης του θεού (της Απέλλας του Απ(έ)όλλωνα), και την όποια υπεροχή γένους την είχε εξουδετερώσει με τη δυαδικότητα της βασιλείας και το κύρος της Γερουσίας. Την ένταξη μεν στον Δωρικό «Κόσμο» της πόλεως εν ζωή, «ηρωικές» δε τιμές και *status Achaïkό* κατά θάνατον των βασιλέων εσχεδίασε η Λυκούργεια τάξη, όπως το διαδηλώνει ακροτελεύτια (αν και μπορεί να αποτελεί το προτελευταίο μάλλον κεφάλαιο κατά μια λογικοφανή νεωτερική υπόθεση) η Ξενοφώντεια Λακεδαιμονίων Πολιτεία, μετά την καταγραφή των μετρίων βασιλικών ρόλων και προτιμήσεων:

αὗται μὲν οὖν αἱ τιμαὶ οἴκοι ζῶντι βασιλεῖ δίδονται, οὐδέν τι πολὺ ὑπερφέρουσαι τῶν ἴδιωτικῶν· οὐ γὰρ ἐβούλήθη [sc. ὁ Λυκούργος] οὕτε τοῖς βασιλεῦσι τυραννικὸν φρόνημα παραστῆσαι οὕτε τοῖς πολίταις φθόνον ἐμποιῆσαι τῆς δυνάμεως. αἱ δὲ τελευτήσαντι τιμαὶ βασιλεῖ δίδονται, τῇδε βούλονται δηλοῦν οἱ Λυκούργου νόμοι οἵτι οὐχ ὡς ἀνθρώπους ἀλλ' ὡς ἥρωας τοὺς Λακεδαιμονίων βασιλεῖς προτετιμήκασιν.

Ξενοφώντος Λακεδαιμονίων Πολιτεία, XV, 8-9

Αναλυτικά τα δικαιώματα των βασιλέων αναφέρονται από τον Ηρόδοτο VI, 56-57. **Ο Λακεδαιμόνιος βασιλεύς είναι βασικά αρχιστράτηγος, τα**

δε ἄλλα μέτρια καὶ με μέτρο πάντα. Ως προς δε τις τιμές για τον αποθανόντα βασιλέα, συνεχίζει ο Ηρόδοτος:

ταῦτα μὲν ζῶσι τοῖσι βασιλεῦσι δέδοται ἐκ τοῦ κοινοῦ τῶν Σπαρτιητέων, ἀποθανοῦσι δὲ τάδε· ἵππεες περιαγγέλλουσι τὸ γεγονὸς κατὰ πᾶσαν τὴν Λακωνικήν, κατὰ δὲ τὴν πόλιν γυναικες περιουσαὶ λέβητας κροτέουσι. ἐπεὰν ὡν τοῦτο γένηται τοιοῦτον, ἀνάγκη ἐξ οἰκίης ἐκάστης ἐλευθέρους δύο καταμιαίνεσθαι, ἄνδρα τε καὶ γυναικα· μὴ ποιήσασι δὲ τοῦτο ζημίαι μεγάλαι ἐπικέαται. νόμος δὲ τοῖσι Λακεδαιμονίοισι κατὰ τῶν βασιλέων τοὺς θανάτους ἔστι ὡντὸς καὶ τοῖσι βαρβάροισι τοῖσι ἐν τῇ Ασίῃ· τῶν γὰρ ὡν βαρβάρων οἱ πλεῦνες τῶντῷ νόμῳ χρέωνται κατὰ τοὺς θανάτους τῶν βασιλέων. ἐπεὰν γὰρ ἀποθάνῃ βασιλεὺς Λακεδαιμονίων, ἐκ πάσης δεῖ Λακεδαιμονος, χωρὶς Σπαρτιητέων, ἀριθμῷ τῶν περιοίκων ἀναγκαστοὺς ἐς τὸ κῆδος ἰέναι· τούτων ὡν καὶ τῶν εἴλωτέων καὶ αὐτῶν Σπαρτιητέων ἐπεὰν συλλεχθέωσι ἐς τὸντὸ πολλαὶ χιλιάδες, σύμμιγα τῆσι γυναιξὶ κόπτονται τε τὰ μέτωπα προθύμως καὶ οἰμωγῇ διαχρέωνται ἀπλέτω, φάμενοι τὸν ὕστατον αἰεὶ ἀπογενόμενον τῶν βασιλέων, τοῦτον δὴ γενέσθαι ἄριστον. δεὶς δ' ἀν ἐν πολέμῳ τῶν βασιλέων ἀποθάνῃ, τούτῳ δὲ εἴδωλον σκευάσαντες ἐν κλίνῃ εῦ ἐστρωμένη ἐκφέρουσι. ἐπεὰν δὲ θάψωσι, ἀγορὴ δέκα ἡμερέων οὐκ ἴσταται σφι οὐδ' ἀρχαιρεσίη συνίζει, ἀλλὰ πενθέουσι ταύτας τὰς ἡμέρας. συμφέρονται δὲ ἄλλο [οὗτοι] τόδε τοῖσι Πέρσησι· ἐπεὰν ἀποθανόντος τοῦ βασιλέος ἄλλος ἐνίστηται βασιλεὺς, οὗτος δὲ ἐσιὼν ἐλευθεροῖ δοστις τι Σπαρτιητέων τῷ βασιλεῖ ἢ τῷ δημοσίῳ ὥφειλε.

Ηρόδοτος VI, 58-59

Ο υποχρεωτικός τελετουργικός θρήνος πάσης της επικράτειας σημαίνει ότι μείζων ή κατ' ἀνθρωπον ο τεθνηκώς. Καίοια ο Ξενοφών:

Μετὰ δὲ τοῦτο Ἀγις ἀφικόμενος εἰς Δελφοὺς καὶ τὴν δεκάτην ἀποθύσας, πάλιν ἀπιὼν ἔκαμεν ἐν Ήραίᾳ, γέρων ἥδη ὡν, καὶ ἀπηνέχθη μὲν εἰς Λακεδαιμονα ἔτι ζῶν, ἐκεῖ δὲ ταχὺ ἐτελεύτησε· καὶ ἔτυχε σεμνοτέρας ἢ

κατ' ἄνθρωπον ταφῆς. ἐπεὶ δὲ ὡσιάθησαν αἱ ἡμέραι καὶ ἔδει βασιλέα καθίστασθαι...

Ελληνική Ιστορία, III, 3, 1

Για 10 ημέρες δεν μπορεί και να τεθεί θέμα διαδοχής, αφού καμία σύνοδος θεσμική στη Σπάρτη δεν είναι εφικτή. Για τρεις ημέρες δεν γίνεται καμία αγορά και πώληση, ενώ στρώνεται η αγορά με ἀχυρα (Ηρακλείδης, Περί πολιτειών, II (Λακεδαιμονίων), 10). Cf. Παυσανίας IV, 14, 4.

[Στο γενικό κήδος για τον θάνατο βασιλέως κάθε οικία Σπαρτιατική ώφειλε να παρέχει δύο ελευθέρους, ἀνδρα και γυναίκα, που να «καταμιαίνονται» για το πένθος. (Ηρόδοτος, στο απόσπασμα που παρέθεσα παραπάνω). Λερωμένοι, ἀπλυτοι, με στάχτη και χώμα στο κεφάλι, το σώμα και τα ρούχα, θρηνούσαν τον απελθόντα. Από αυτήν την συνήθεια (αντιπροσωπευτική ἀλλωστε της καθολικότητας του βασιλικού κήδους και στα δύο φύλα, και όχι μόνο στις επιφρεπέστερες στον τελετουργικό θρήνο, μοιρολογίστρες, γυναίκες) παράγεται η εμφάνιση στα χθόνια ανάγλυφα ζεύγους δύο λατρευτών, ανδρός και γυναικός].

Μέχρι τον 4ο αιώνα π.Χ. δεν υπάρχει και δεν νοείται αφηρωϊσμός νεκρού για τους Σπαρτιάτες. Ακόμη και για τους βασιλείς, ο Ηρόδοτος δεν αναφέρει τίποτα στο σχετικό χωρίο για ηρωικό *status* του αποθανόντος βασιλέως (εύλογο να υποθέσουμε ότι πενθούνται ως Αχαιοί άνακτες, και αυτό κάνει την διαφορά από την λιτή Δωρική κηδεία του νεκρού), και μόνο ο Ξενοφών, έναν αιώνα αργότερα αναφέρεται στις νεκρικές τιμές προς αυτούς ως γινόμενες κατά μείζονα ἡ κατ' ἄνθρωπο τρόπο και απευθυνόμενες προς αυτούς ως ἡρωες. Αρχικά ο υποχρεωτικός και ακραίος δημόσιος θρήνος από όλη την επικράτεια εσήμαινε το πένθος για τον θάνατο βασιλικού ανθρώπου. Η Αχαϊκή καταγωγή των βασιλικών γενών βοήθησε ώστε

σε κάποιο σημείο οι βασιλείς να εξομοιωθούν προς τον αρχηγέτη γεννήτορα τους Ηρακλή (υπό την ηρωική του ιδιότητα), και τους Αχαιούς Ήρωες Αγαμέμνονα και Μενέλαο. Τότε λατρεύθηκαν ως ήρωες. Θα δούμε πότε αυτό συνέβη.

Το ένθρονο ζεύγος στο ανάγλυφο του Βερολίνου είναι αναμφίβολα οι χθόνιοι βασιλείς – ο Άδης και η Περσεφόνη. Ο Άδης ως πρωθήβης Διόνυσος αποτελεί τον εικονιστικό σχολιασμό του αφορισμού του σκοτεινού Εφέσιου:

*εὶ μὴ γὰρ Διονύσῳ πομπὴν ἐποιοῦντο καὶ ὅμνεον ἀισμα αἰδοίοισιν,
ἀναιδέστατα εἴργαστ’ ἀν· ὡντὸς δὲ Άιδης καὶ Διόνυσος, ὅτεωι μαίνονται
καὶ ληναῖζουσιν.*

Ηράκλειτος B15 DK22

Ο θεός της Γέννησης είναι ο αυτός με τον θεό του Θανάτου, ο Χρόνος, Αρχων του Κόσμου τουτου, ο Κρόνος αυτός κατ' άλλον αλλά συναφή συμβολισμό, όπως πολλαχώς έχω αναλύσει και ερμηνεύσει σε μελέτες μου. Ο κάνθαρος Διονυσιακό σύμβολο, και ο όφις χθόνιο και φαλλικό. Ο δε θεός σε χαιρετάει και σε κοιτάζει κατάματα κατ' εξαίρεση του δεδομένου ότι τα του αναγλύφου δεν σχετίζονται προς τα εκτός, όντα απο-κάλυψη στην επι-φάνεια, και προβολή του Είναι στο Φαίνεσθαι.

[Ο κάνθαρος και ο όφις στον συμβολικό συνδυασμό που σημαίνει την ταυτότητα των αρχών της γέννησης και του τέρματος, της ζωής και του θανάτου, προέρχονται φυσικά από το προδωρικό, ακόμη και προαχαϊκό, Λελεγικό στρώμα. Τεκμήριο από την Μυκηναϊκή περίοδο αποτελεί το

πήλινο άκρο χέρι μεγάλου αγάλματος που βρέθηκε στο Αμυκλαίο. Πρόκειται για ένα αριστερό χέρι σωζόμενο από τον καρπό που κρατάει από την βάση την τυπική ψηλόποδη κύλικα της υστερομυκηναϊκής περιόδου, προδρόμου του κανθάρου, ενώ διακρίνεται και η κεφαλή ενός φιδιού που πάει να πιεί από την κύλικα. (Κ. Δημακοπούλου, *To Μυκηναϊκό Ιερό στο Αμυκλαίο και η ΥΕ III Γ Περίοδος στη Λακωνία*, σελ. 55-5, Πιν. 26, αρ. 68 α-β)].

[Ο μεσανατολικός Άρχων του Κόσμου, ο Κύριος των Δυνάμεων, ο Εβραϊκός Σαβαώθ και Αντονάϊ και Ιαώ, εξελαμβάνετο και ως Διόνυσος (Πλούταρχος, *Συμποσιακών*, IV, 6, 671C-672C). Η ταύτιση βασίζεται σε χαρακτηριστικά Διονυσιακά της μεγάλης Ιουδαϊκής εορτής της Σκηνοπηγίας και άλλων ιεροπραξιών, στην άμπελο του ναού των Ιεροσολύμων (της χρυσής αμπέλου, Ιώσηππος, *bellum Iudaicum*, V, 5, 4; Ιουδαϊκή Αρχαιολογία, XV, 11, 3), στην επίσημη στολή του αρχιερέα (cf. Tacitus, *Historiarum*, V, 1-5 - πλήρεις και χρήσιμες οι σημειώσεις και το Excursus του Orellius στην έκδοση I.G. Baiterus – I.G. Orellius, vol. II, pp. 294 sqq.; 323-9). - Για την οργιαστική τελετή με τύμπανα, χωρούς, σάλπιγγες, κιθάρες, έγχορδα, αλαλαγμούς κυμβάλων v. *Ψαλμοί*, 150, 3; Cf. Λενιτικόν 23, 24. Και Φίλων, *Περὶ βίου θεωρητικοῦ*, 83-90, για την «ίερὰν παννυχίδα», τον μουσικοχορευτικό ενθουσιασμό και ασματική βακχεία των Ιουδαϊκών συμποσίων – ει και ἀοινος αυτών ο εκστασιακός οργιασμός (§73 p. 65.16-23). – Εναλλακτικά, η ταύτιση γινόταν προς τον Διονυσιακό Δία, τον Δία Σαβάζιο (Valerius Maximus, *Factorum et Dictorum Memorabilium*, I, 3, 3: idem [sc. Cn. Cornelius Hispalus praetor peregrinus] Iudeos, qui Sabazi Iovis culti Romanos inficere mores conati errant, repetere domos suas coegit). – Η γενική ιδέα στους Έλληνες ήταν ότι ο Εβραίος θεός συνέπιπτε προς τον Ορφικό Διόνυσο (Ιωάννης Λυδός, *Περὶ Μηνῶν*, IV (Μάρτιος), 53). Μια άλλη ερμηνεία των ισοδυναμούσε προς τον Κρόνο, ως Ύψιστο

(εξώτατο των πλανητών) και δια την περιτομή (μνημείο της εκτομής των αιδοίων του Ουρανού από τον Κρόνο), (*ibid.*). – Ο Ιωάννης Λυδός κρίνει εσφαλμένες αυτές τις αποδόσεις και υποστηρίζει ότι πρόκειται για τον Άγνωστο Θεό, επικαλούμενος αρχαίες μαρτυρίες. Lucanus, *Pharsalia*, II 593-3: ...et dedita sacrī / **incerti** Iudea **dei**; Livius, apud. Ioh. Lydum, *loc.cit.* p. 109.25-110.1 Wünsch. Οι Νεοπλατωνικοί νοεροί στοχασμοί κατέτειναν να τον εξομοιώσουν προς τον Πλατωνικό Δημιουργό του «Τιμαίου», άρα κυρίως να τον κάμουν Άρχοντα του Κόσμου τούτου (Χρόνο-Κρόνο-Άδη-Διόνυσο) σε διάκριση από την υπέρτατη αρχή, τον «πρώτο Βασιλέα» – εξ ου Γνωστικές περιδιαρθρώσεις και η δομή της διαφοράς του Θεού Πατρός από τον Άρχοντα του Κόσμου τούτου στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο].

Η δε Περσεφόνη και αυτή ανασύρει την καλύπτρα της απο-καλυπτόμενη ως Αφροδίτη, κατά την υμνούμενη ιερογαμία της Κόρης και του Άδη στις μυστηριακές τελετές της Δήμητρας (δείτε σχετικές αναλυτικές μελέτες μου). Η γενετήσια συνουσία είναι ο βιασμός της Κόρης από τον Θάνατο. Το μυθοτελεστικό σύμβολο σημαίνει τη βίωση του θανάτου από τον ζώντα ως παρόντος και όχι απλώς ως μέλλοντος. Η Μορφώ που ελατρεύετο στο υπερών του αρχαίου ναού της Αφροδίτης στη Σπάρτη ως επίκληση της Αφροδίτης εκάθητο περικείμενη στην κεφαλή καλύπτρα (Πλαυσανίας III, 15, 10- 11).

Το ρόδι παραπέμπει στο μυθικό γεγονός της συνουσίας: όταν η Κόρη είναι να επιστρέψει στη Μητέρα, μετά τη φοβερή μήνι της Δήμητρας, τρώει εξαπατώμενη από τον Πονηρό το ρόδι, κοινωνεί των μυστηρίων της σπερματικής συνεύρεσης, και γι' αυτό δεσμεύεται, θεά αθάνατη αυτή, για (μερική) ύπαρξη στον Άδη του Χρόνου με τον Άδη. Όταν μαθαίνει ότι θα ανέλθει πάλι στο φως η Περσεφόνη,

γήθησεν δὲ περίφρων Περσεφόνεια
 καρπαλίμως δ' ἀνόρουντ' ὑπὸ χάρματος· αὐτὰρ ὅγ' Ἀιδης
 ροιῆς κόκκον ἔδωκε φαγεῖν μελιηδέα, λάθρη
 ἀμφί ἐνωμήσας, ἵνα μὴ μένοι ἥματα πάντα¹
 αὖθι παρ' αἰδοίη Δημήτερι κνανοπέπλῳ.

...

Ομηρικός ύμνος εις Δήμητραν vv. 370-4

Τα αθάνατα ἄτια ζευγνύει ο Άδης στο χρυσό ἀρμα που ηνιοχεύει ο Ερμής για την ἔξοδο της Περσεφόνης από το βασίλειο του Σκότους. Και όταν βγαίνει στο φως και φθάνει στην Ελευσίνα όπου βρίσκεται η Δήμητρα, την βλέπει η Μητέρα:

... ἡ δὲ ἴδουσα

ἢϊξ' ἡῦτε μαινὰς ὄρος κάτα δάσκιον ὑλης.
 Περσεφόνη δ' ἔτέρ[ωθεν ἐπεὶ ἵδεν ὅμματα καλὰ]
 μητρὸς ἐῆς κατ'[ἄρ' ἡ γ' ὄχεα προλιποῦσα καὶ ἵππον]
 ἀλτο θέει[ν, δειρῆ δέ οἱ ἔμπεσεν ἀμφιχνθεῖσα]
 τῇ δὲ [φίλην ἔτι παῖδα ἐῆς μετὰ χερσὶν ἔχούσῃ]
 α[ἴψα δόλον θυμός τιν' ὄσσατο, τρέσσε δ' ἄρ' αἰνῶς]
 πα[v]ομ[ένη φιλότητος, ἀφαρ δ' ἐρεείνετο μύθω]
 Τέκνον μή ρά τί μοι σ[ύ γε πάσσαο νέρθεν ἔοῦσα]
 βρώμης; ἐξαύδα, [μὴ κεύθ', ἵνα εἴδομεν ἄμφω.]

vv. 385-394

[Οι προσθήκες του Goodwin, το νόημα αναμφισβήτητο]

αν θα μείνει δια παντός η Κόρη ως Ολύμπια θεά στον επάνω κόσμο ή θα ξαναγυρίζει περιοδικά ως Χθονία στον κάτω. Και η Περσεφόνη διακηρύσσει ότι την εξαπάτησε και εβίασε να γενθεί τον σπερματικό κόκκο της ροιάς ο Πολυδέγμων:

εὗτέ μοι Ερμῆς ἦ[λθ'] ἐριούντος ἄγγελος ὡκὺς

πάρ πατέρος Κρονίδαο καὶ ἄλλων οὐρανιώνων
 ἐλθεῖν ἐξ Ἐρέβενς, ἵνα μ' ὁφθαλμοῖσιν ἰδοῦσα
 λήξαις ἀθανάτοισι χόλον καὶ μήνιος αἰνῆς,
 αὐτὰρ ἐγὼν ἀνόρουσ' ὑπὸ χάρματος, **αὐτὰρ οἱ λάθρη**
ἔμβαλέ μοι ροιῆς κόκκον, μελιηδέ' ἐδωδήν,
ἄκουσαν δὲ βίη με προσηνάγκασε πάσασθαι.

vv. 407-413

Η μοίρα μας, συνεπεία αυτής της εδωδής, της γενετήσιας όρεξης, σαν τα πεπρωμένα της Κόρης, σφραγίζεται μεταξύ Χρόνου και Αιωνιότητας.

Από τους λατρευτές τώρα η γυναίκα κρατάει το ρόδι και ένα άνθος που μπορεί να είναι της φοιδιάς ή ένας νάρκισσος (*narcissus poeticus* με τις παραλλαγές του). Ίσως μια ορισμένη ομοιότητα στη μορφή των αντίστοιχων ανθέων, ή εν πάσῃ περιπτώσει η μυθολογική ισοσδυναμία των δύο δόλων, συνέδεσε τον «δόλο» νάρκισσο που προκάλεσε την αρπαγή της Περσεφόνης με τον κόκκο της φοιδιάς που ο Άδης έδωσε «λάθρα» να γευθεί η Περσεφόνη στον Κάτω Κόσμο, εξαπατώντας και δεσμεύοντάς την έτσι ες αεί. Το ερυθρό-ροζ χρώμα του άνθους της φοιδιάς ταιριάζει με το ερυθρόλευκο του κόκκου της φοιδιάς, που συμβολίζει το αίμα και το σπέρμα ως (πνευματικό) αφρό του αίματος. Και ο λευκοπέταλος νάρκισσος με τον ερυθρωπό κάλυκα συνάδει επίσης. - (Ενδελεχή μελέτη του θέματος του άνθους ετοιμάζω σε συνεργασία με ειδικό).

Τον ανδρός τα κομιζόμενα σύμβολα είναι ο πετεινός και το αυγό. Το Ωό αποτελεί Ορφικό σύμβολο γενικά κοσμογονικών αρχών αλλά στη Λακεδαίμονα συνδέεται ειδικά με τους Διόσκουρους ως «Διδύμους» και το Ωό της Λήδας.

Από τον λόφο προς βορδά του λόφου του «Ξενία», αριστερά της Λυκούργου πορευομένω προς τον Ευρώτα, όπου επί της κορυφής ευρίσκονται τα θεμέλια του διπλού διώροφου ναού της Αφροδίτης και της Μορφούς, και κατά την οδό προς τον πόρο του ποταμού και τη γέφυρα, υπήρχε ιερό των Λευκιππίδων Ιλάειρας και Φοίβης. Εκεί αιωρείτο, κρεμασμένο με ταινίες από την οροφή, ωόν μυθολογούμενο της Λήδας και σε οίκημα ονομαζόμενο Χιτώνα στο ιερό γυναικες υφαίνουν κατ' έτος χιτώνα για το άγαλμα του Απόλλωνα στις Αμύκλες (Παυσανίας Η, 16, 1-2). Οι Λευκιππίδες κόρες κατά τα Κύπρια ήσαν θυγατέρες θεόθεν του Απόλλωνα (Κύπρια, Fr. 11 Bernabé), όπως ο Τυνδαρίδης Πολυδεύκης υιός του Διός (sc. Κύπρια, Fr. 8 και 9 Bernabé και *testimonia ad loc.*).

[Για σχετική εικονογραφία, v. το μέγα Ωό της Λήδας επί βωμού προ αγαλματιδίου του Διός επί στήλης παρισταμένων των Διοσκούρων, του Τυνδάρεω και της Λήδας εκπλησσομένης v. τον Αττικό ερυθρόμορφο κρατήρα στη Βόννη (University 78; ARV 1171.4; T.H. Carpenter, *Art and Myth in Ancient Greece*, Fig. 295; περί το 420 π.Χ.)].

Ο συμβολισμός του αλεκτρυόνος είναι του θανάτου και της αναστάσεως, καθώς αναγγέλλει την εωθινή ώρα. Εντολή εκπλήρωσης ευχής θυσίας αλεκτρυόνος στον Ασκληπιό αποτελεί ο Τελευταίος Λόγος του Σωκράτη στον Φαίδωνα του Πλάτωνος (118A). Ο Ολυμπιόδωρος στα Σχόλια του εξηγεί: διὰ τί ὁφείλειν ἔφη τῷ Ἀσκληπιῳ τὴν θυσίαν καὶ τοῦτο τελευταῖον ἐφθέγξατο; καίτοι, εἰ ὡφειλεν, ἐπιστρεφῆς ὃν ἀνὴρ οὐκ ἀν ἐπελάθετο. ἢ ὅτι Παιανίον δεῖται προνοίας ἡ ψυχὴ ἀπηλαττομένη τῶν πολλῶν πόνων· διὸ καὶ τὸ λόγιόν φησι τὰς ψυχὰς ἀναγομένας τὸν παιᾶν ἄδειν (D 167). Καὶ: διὰ τί τῷ Ἀσκληπιῳ τὸν ἀλεκτρυόνα ἀποδίδωσιν; ἢ ἵνα τὰ

νενοσηκότα τῆς ψυχῆς ἐν τῇ γενέσει ταῦτα ἐξιάσηται. μήποτε δὲ κατὰ τὸ λόγιον καὶ αὐτὸς τὸν παιᾶνα ἄδων βούλεται ἀναδραμεῖν εἰς τὰς οἰκείας ἀρχάς (C III 97).

Ο λυσίπονος θάνατος θεραπεύει από τη νόσο του γίγνεσθαι. Εύχεται ο Αισχύλειος Φιλοκτήτης εν μέσω των δεινών του:

ἄθανατε παρών, μή μ' ἀτιμάσης μολεῖν·
μόνος <γὰρ> εἴ σὺ τῶν ἀνηκέστων κακῶν
ἰατρός, ἄλγος δ' οὐδὲν ἅπτεται νεκροῦ.

Αισχύλος, Φιλοκτήτης, Fr. 255 Radt

Σε ένα λατρευτικό έργο τέχνης, αλεκτρών ίστατο στο χέρι του Απόλλωνα του ίδιου: *ἄσπερ οὖν ὁ τὸν ἀλεκτρυόνα ποιήσας ἐπὶ τῆς χειρὸς τοῦ Απόλλωνος ἔωθινὴν ύπεδήλωσεν ὥραν καὶ καιρὸν ἐπιούσης ἀνατολῆς* (Πλούταρχος, *Περὶ τοῦ μὴ χρᾶν ἔμμετρα νῦν τὴν Πνθίαν*, 400C) – κυριολεκτικά και μεταφορικά. Πυθαγορικό λόγιο απαγόρευε τη θυσία αλεκτρυόνος ως ιερού του Μηνός και του Ήλιου (*Πυθαγορικά Ακούσματα καὶ Σύμβολα* DK58 C σιζ', p. 466.27- 8). –

Ευσεβής ο Πλούταρχος, αλλά ο καλλιτέχνης που έβαλε τον αλεκτρύονα στο χέρι του Απόλλωνα, σήμαινε «ωραιότερα» νοήματα. Ο Ελληνισμός, στη Δωρική ουσία του, μετουσίωσε και σε αυτήν την περίπτωση ένα χθόνιο και ηλιακό και ιατρικό σημάδι σε αγωνιστικό και ερωτικό σύμβολο. Ως ωραίος και επιθετικός και υπέρκομπος ο αλεκτρών σημαίνει την νεαρώδη ώρα της ακμής. Συντρέχει σε αυτό και η πάγκοινη εικονογραφικά χρήση του ως ερωτικού δώρου κατά χάριν εξαιτούσαν αντίχαριν (cf. e.g. G. Koch-Harnack, *Knabenliebe und Tiergeschenke*, pp. 96-104). Το νέο νόημα εκφράζει σε υψηλή τέχνη ο Ζωγράφος του Βερολίνου με τον Γανυμήδη που κρατάει στο αριστερό πετεινό ενώ παιζει με αθλητικό-χορευτικό κύκλο, του Διός από την άλλη πλευρά του κρατήρος

εφοράντος, προσέχοντος και συγκινουμένου. (V. e.g. P. E. Arias – M. Hirmer, *A History of Greek Vase Painting*, Fig. 156-7).

19 Δεκεμβρίου 2018