

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

[www.philosophical-research.org](http://www.philosophical-research.org)

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Λ. ΠΙΕΡΡΗΣ

Δύο Εκδηλώσεις στην Σπάρτη για τα

**Κάρνεια**

Παρασκευή, 21<sup>η</sup> και Σάββατο, 22<sup>α</sup> Σεπτεμβρίου  
2018

# ΟΛΥΜΠΙΑ ΚΑΙ ΣΠΑΡΤΗ

**Ιδέα και Πραγματικότητα  
της Δωρικής Ουσίας του Ελληνισμού**

*Μάτερ ὡς χρυσοστεφάνων ἀέθλων Όλυμπία,  
δέσποιν' ἀλαθείας, ἵνα μάντιες ἄνδρες  
ἐμπύροις τεκμαιρόμενοι παραπειρῶνται Διὸς ἀργυκεραύνου,  
εἴ τιν' ἔχει λόγον ἀνθρώπων πέρι  
μαιομένων μεγάλαν  
ἀρετὰν θυμῷ λαβεῖν,  
τῶν δὲ μόχθων ἀμπνοάν.  
ἄνεται δὲ πρὸς χάριν εὐσεβείας ἀνδρῶν λιταῖς.*

Πίνδαρος, Ολυμπιονίκαι, VIII 1-8

Κυρία της αλήθειας του Ελληνισμού η Ολυμπία. Η καινή αλήθεια της τρίτης και τελεσιουργού και τελειωτικής κοσμοϊστορικής επανάστασης στην ιστορία της ανθρώπινης πραγμάτωσης είναι η αλήθεια του Κάλλους. Είναι στην πληρότητα της ύπαρξης το όμορφο, γιατί το κάλλος φαίνει την ουσία του όντος. Το ολοκληρωμένο ον είναι αυτό που έχει αχθεί στην τελειότητα της φύσης του. Και εκεί, στην μορφή της τελειότητας, συναντάται η φύσις στον ρέοντα χρόνο και η αμετάβλητη ουσία της αιωνιότητας. Σε αυτήν την ταύτιση αλήθειας και κάλλους από-καλύπτεται η Διαθήκη του Ελληνισμού.

Στους Ολυμπιακούς αγώνες επι-δεικνύεται και απο-δεικνύεται η τέλεια μορφή της ανθρώπινης φύσης στην «ώρα» της ακμής της,

**στην χρυσή νεότητα.** Δηλαδή Φαίνεται το Είναι στην μορφή του κάλλους: η ουσία γίνεται φανερή. Μέσα από αγωνίσματα που είναι επιλεγμένα να αναδεικνύουν το σφριγόν κάλλος της μορφής στα όρια της έντασής της, μετά από εμπράγματο αφιέρωση στο ιδεώδες της γυμναστικής τελειότητας, ο αθλητής του Ελληνισμού, ο νεαρώδης του σφύζοντος κάλλους, το «άγαλμα» του Απόλλωνα εφ' ω ο πρωθήβης Άναξ αγάλλεται, προσφέρει θυσία εαυτόν στον διατάκτη Δία της νέας Ολύμπιας θρησκευτικότητας. Ιδού το νόημα των Ολυμπιακών αγώνων ως Ολυμπιακής λατρείας.

**Η Τρίτη θεμελιώδης θρησκευτικότητα** έχει και την οικεία θυσιαστική πράξη. Μετά και δίπλα στην προσφορά των απαρχών από τους καρπούς της γης που αρκεί να εκφράσει την ευγνωμοσύνη για το άφθονο διηνεκές ακένωτο δόσιμο της Μεγάλης Μητρός (Νεολιθική Επανάσταση, γεωργία, Μυστήρια της ζωής και του θανάτου), - και μετά και δίπλα στην χύση ζωντανού αίματος, ακραίως δε αίματος αυτού του πρωτότοκου, που ο Κύριος των Δυνάμεων απαιτεί ως έκφραση λατρευτικής υποταγής για την ευμένειά του (Μεταλλική Επανάσταση, ισχύς, Υψηλοί Τόποι, Αυτοκρατορίες), -- **τώρα, στην νέα Κατάσταση, το θείον εξευμενίζεται βλέποντας την προσφερόμενη τελειότητα του θνητού, το ισόθεο κάλλος της φυσικής ακμής διατρανούμενης στην εορτή της άχρονης αιωνιότητας**, όταν ο χρόνος σταματά στην σοβαρή παιδιά του επιδεικνύμενου κάλλους, όταν το θαύμα της τελειότητας πραγματώνεται στην ατέλεια της ύπαρξης --- **τότε η θεότητα του Απόλυτου μαλακώνει απέναντι στο πάθος της ύπαρξης του μερικού και σχετικού.**

Το Απόλυτο Είναι της Αιωνιότητος (ο Θεός) ενεργεί την προβολή του στο Απόλυτο Φαίνεσθαι του Χρόνου (στον «Κόσμο», στην εναρμόνιο διακόσμηση του Γίγνεσθαι), και ο σκοπός κάθε μερικής ύπαρξης σε αυτόν τον Κόσμο της ολοκληρίας, κάθε δηλαδή όψης του Φαίνεσθαι στο οποίο το Είναι από-καλύπτεται συνολικά και κατά μέλος, είναι να ανθίζει στο οικείο του κάλλος χαιρόμενο στην τελειότητά του και χαριζόμενο εν τη τελειότητί του στο Όλον του οποίου όψη απο-τελεί. «Τέλος», σκοπός και τέρμα, κάθε όντος είναι το τέλος του, η τελειότητα της ουσίας του, ο ανθός της ύπαρξης του, το κάλλος της μορφής του. **Αυτό το Τέλος ζητεί το θείον από το θνητό, αυτό είναι η Αλήθεια της έγχρονης ύπαρξης, αυτό και το Σωτήριον της λύτρωσης από το πάθος της ύπαρξης, αυτό η Οδός από τον Χρόνο στην Αιωνιότητα.** Και αυτό το Τέλος προσφέρεται στις νέες τελετές του κάλλους στην Ολυμπία, στους αγώνες επί-δειξης της μορφολογικής τελειότητας και επικύρωσης της υπέρτατης αρμονίας της δια της νίκης. Γιατί η αρμονία της μορφής του όντος είναι η αρετή του.

[Γλωσσολογική έκφραση του βιώματος του Ελληνισμού είναι η κοινή ρίζα της αρετής και της αρμονίας στο αραρίσκω, συνταίριασμα αναλογικό των μερών και μελών μεταξύ τους και προς το σωματικό όλο. Πβ. αριθμός, αρμός, άρτιος, άρθρον, αρι- (μόριο προθεματικό υπεροχής, υπερτελούς ακμής, όπως π.χ. αριδείκετος), αρείων – άριστος (συγκριτικό και υπερθετικό του αγαθός), αρέσκω (αυτό που ευχαριστεί είναι αυτό που αρμόζει, ταιριάζει, εναρμονίζεται, ἄρσαντες κατά θυμόν (Ιλιάς, Λ 136), ἐνὶ φρεσὶν ἥραρεν ἡμῖν (Οδύσσεια, δ 777). Και έτσι άρέσθαι, άρασθαι, ταιριάζω, αρμονίω, οδηγώ στο “τέλος”, τελεσφορώ, σημαίνει κατορθώνω, επιτυγχάνω, όπως κῦδος άρέσθαι, κερδίζω φήμη, αναγνώριση, δόξα].

Αυτήν την εξαιρετική τελειότητα ζητούν να αποδείξουν επιδεικνύμενοι οι αθλητές ήρωες του Ελληνισμού στην Ολυμπία κατά την εορτή της αιωνιότητας, - περί αυτών η Πινδάρειος μεγαλοπρέπεια ηχεί:

*μαιομένων μεγάλαν  
ἀρετὰν θυμῷ λαβεῖν,  
ορεγόμενων θυμοειδώς να κατακτήσουν μεγάλην αρετήν.*

Η επίδειξη της τελειότητας στον αγώνα, η απόδειξη της νίκης, η ες αεί φήμη, η δόξα του ύμνου που τους ανήκει – πτυχές της μεγάλης αρετής, πτυχώσεις της ίδιας φαντασμαγορίας στο ένδυμα της αιωνιότητας. Το θνητό απορρίπτεται σαν χιτώνας του χρόνου και το φως του κάλλους ενδύεται ο ήρως του Ελληνισμού, ο Κούρος της τέλειας μορφής, το ίνδαλμα του Απόλλωνος. Ψάλλει μεγαλόστομα ο υμνωδός της νικητήριας γυμναστικής τελειότητας για τον Θηβαίο Στρεψιάδη:

... φέρει γὰρ Ισθμοῖ  
νίκαν παγκρατίου, σθένει τ' ἐκπαγλος ἵδεῖν τε μορφάεις, ἄγει τ' ἀρετάν  
οὐκ αἰσχιον φυᾶς,  
φλέγεται δ' ιοπλόκοισι Μοίσαις,

Πίνδαρος, *Ισθμιονίκαι*, VII 21-23

Είναι καταπληκτικά ισχυρός, θαυμαστά όμορφος, έχει τελειότητα όμοια προς το σωματικό του κάλλος, πυρπολείται από τα τραγούδια των Μουσών που του πλέκουν.

Η νίκη του συγκαταλέγεται στις υπέρτατες ευλογίες των Θηβών, στην επιφάνεια του Διονύσου, στην γέννηση του Ηρακλή, στην μαντική του Τειρεσία, στον Ιόλαο, στην ανδρεία που συνέτριψε την πρώτη Αργεία

επίθεση κατά των Θηβών, στην αποφασιστική αρωγή των Αιγειδών προς τους Σπαρτιάτες για να υπερισχύσουν επί τέλους των Αμυκλαίων Αχαιών. Τέτοια η σημασία της αγωνιστικής θυσίας εαυτού εις επίδειξη θεομορφισμού από τον νεαρώδη της παντελούς τελειότητας, τον αθάνατο, ισόθεο Στρεψιάδη.

Η αθανασία της αιωνιότητας, όχι της ψευδάπειρης διάρκειας, προβάλλεται στην αϊδιο παρουσία της ενεργού μορφής. Έτσι κυβερνάται ο Χρόνος εξ Αιωνιότητος. Ο Στρεψιάδης ζει την αληθινή ζωή. Και ο Πίνδαρος. Και η χορεία της λύτρωσης στην Χώρα των Ζώντων.

Με τέτοιο «τέλος» αναπαυόμεθα. Οι ήρωες του Ελληνισμού ζητούν στην τελειότητα ανακούφιση από τις οδύνες της ερριμμένης στο γίγνεσθαι ύπαρξης, Λύτρωση από τα Πάθη στον Χρόνο. Ολόθυμα και αφιερωτικά επιδιώκουν την μεγάλη αρετή

*τῶν δὲ μόχθων ἀμπνοάν*

ανάσα από τις ψυχοφθόρες μέριμνες του χρόνου και τους πόνους της ύπαρξης.

Οι Ιαμίδες μάντεις δοκιμάζουν έμπυρα σημάδια από τις θυσίες μήπως καταλάβουν την κρίση του Διός για τους αγώνες της ύπαρξης στην Ολυμπία και σε κάθε περίσταση του ανθρώπινου βίου. Τηρούν την λογική της προγενέστερης κοσμικής τάξης, της θυσίας του αίματος.

*... ἵνα μάντιες ἄνδρες  
ἐμπύροις τεκμαιρόμενοι παραπειρῶνται Διὸς ἀργικεραύνου,  
εἴ τιν' ἔχει λόγον ἀνθρώπων πέρι*

...

Αλλά τώρα βασιλεύει ο νόμος του κάλλους, της «αρετής», της τελειότητας, της μορφής. Οι προσευχές των θνητών ανύονται εις πέρας, τελεσιουργούνται, άγονται εις τέλος, από τους Ολύμπιους μόνον χάρη της νέας ευσεβείας, της αφιέρωσης στην λατρεία του κάλλους, στην επιδιώξη της τελειότητας ως πύλης αιωνιότητας, στην εύρεση του στενού μονοπατιού της σωτηρίας μέσα στον λαβύρινθο του γίγνεσθαι, –

*λεπτὰ δ' ἀταρπός, νηλεὴς δ' ἀνάγκα*

Αλκμάν Fr. 108 Calame = 102 Page

Αυτός είναι ο Πόρος στο ποτάμι του χρόνου, στην Μοίρα του κόσμου:

*σιῶν γῆρας Αἰσα παντῶν*

*χῶρος] γεραιτάτοι*

Αλκμάν Fr. 3.13-14 Calame (Cf. τα αρχαία σχόλια στο Fr. 81, col. III, 6sqq.)

Ωστε με τέτοια τώρα ευσέβεια αντιχαρίζουν οι Ολύμπιοι την χάρη της προσφοράς του εαυτού μας εις ομοίωση προς αυτούς ικανοποιώντας τις ικετευτικές ευχές των αθλητών της τελειότητας στους αγώνες της κρίσης.

*ἀνεται δὲ πρὸς χάριν εὐσεβείας ἀνδρῶν λιταῖς.*

Η αφιέρωση των Ολυμπιακών αθλητών στο “τέλος” της νικητήριας τελειότητας ήταν απόλυτη. Ένα μήνα προ των αγώνων διέμεναν, ζούσαν και αποκλειστικά εβίωναν την προετοιμασία για την μεγάλη κρίση της αιωνιότητας που ερχόταν - ησκούντο συνεχώς από τους γυμναστές τους υπό την αποκλειστική εποπτεία των Ελληνοδικών, πρώτα στην Ήλιδα, και επικειμένων των αγωνιστικών ημερών στην Ολυμπία. Την περιγραφή του αξιομνημόνευτου Γυμνασίου της Ήλιδας δίνει ο Παυσανίας (VI, 23, 1-7). Η προαγωνιστική γύμναση ήταν εξαντλητική, ιδιαίτερα βαρεία για τα βαρέα αθλήματα. Οι Ελλανοδίκες καθημερινά επέβλεπαν την γύμναση των δρομέων αρχίζοντας την αυγή πριν την ανατολή του ήλιου, οι δε ασκήσεις για το πένταθλο και τα βαρέα άθλα (πυγμή, πάλη, παγκράτιον) εγένοντο από το μεσημέρι (Παυσανίας VI, 24, 1). Εφλέγετο ο τόπος την περίοδο του οξύτατου θέρους, όταν συνέβαιναν τα Ολύμπια: *ό δὲ βαρύτερος ἀθλητὴς γυμνάζεται μὲν ὑπὸ Ἡλείων κατὰ τὴν ὥραν τοῦ ἔτους, ὅτε μάλιστα ὁ ἥλιος τὴν ἵλυν ἐν κοίλῃ αἴθει, κόνιν δ' ἀνέχεται θερμοτέραν τῆς Αἰθιόπων φάμμον, καρτερεῖ δὲ ἐκ μεσημβρίας ἀρξάμενος* (Φιλόστρατος, Περὶ γυμναστικῆς, 11, p. 142.1-4 Jüthner). - Στην Ολυμπία οι οικήσεις των αθλητών ήταν δίπλα στο γυμνάσιο και την παλαίστρα. (Παυσανίας VI, 21, 2). Η Ολυμπιακή σωμασκία ήταν εξουθενωτική: απέβλεπε στην προετοιμασία του αθλητικού σώματος για την υπέρτατη επίδειξη στους αγώνες. *Τοῦ γὰρ δὴ ἀγωνίσασθαι ἐν Ολυμπίᾳ δεινοῦ ὅντος χαλεπώτερον ἔτι τὸ γυμνάζεσθαι δοκεῖ* (Φιλόστρατος, Περὶ γυμναστικῆς, 11, p. 140.26-7 Jüthner).

Η εξουσιαστική αρχή των Ελληνοδικών ήταν απόλυτη. Τιμωρούσαν και τον γυμναστή του αθλητή αν δεν συνέπραττε ολόθυμα στα προσταζόμενα. Οι δε εντολές τους ήσαν αυτοσχέδιες επί τόπου κατά καιρόν και προς δοκιμασία κάθε αγωνιζόμενου, χωρίς προαναγγελία και πρόγραμμα, αλλά ταιριαστά και εξειδικευμένα για κάθε αθλητή και περίσταση αθλήματος: ... (στην Ολυμπία) *γυμνάσια δὲ προστεταγμένα, γυμνάζει δ' ὁ ἔλληνοδίκης οὐδ' ἐκ προρρήσεως, ἀλλ' ἐπεσχεδιασμένα πάντα τῷ καιρῷ, μάστιγος καὶ τῷ γυμναστῇ ἐπηρτημένης, εἴ τι παρ' ἄκελεύουσι πράττοιτο· κελεύουσι δὲ ἀπαραιτητα, ὡς παραιτουμένοις*

**ταῦτα ἔτοιμον Όλυμπίων εἴργεσθαι.** (Φιλοστρατος, *Περὶ γυμναστικῆς*, 54, p. 180.9-13 Jüthner).

Από την πληθύν των αγαλμάτων του Διός στο ιερό της Ολυμπίας ο φοιβερώτερος ήταν ο **Ορκιος Ζευς στο Βουλευτήριο του ιερού, κραδαίνων κεραυνούς και στα δυο χέρια** (Παυσανίας V, 24, 9). Εκεί σε φοικτή τελετή μεταξύ τομίων κατακοπέντος κάπρου έπαιρναν όρκο οι αθλητές, οι συνοδεύοντες πατέρες και αδελφοί τους, καθώς και οι γυμναστές τους, ότι δεν θα διαπράξουν καμιά αδικία περί τον αγώνα. Οι κριτές των παιδων αθλητών και των πώλων ωρκίζοντο να κρίνουν ποιοι θα λάβουν μέρος στον αγώνα δίκαια και άνευ δωροληψίας, τα δε διαπιστούμενα κατά τις σχετικές δοκιμασίες να τα τηρήσουν απόρρητα. Τέλος εκεί και ομοίως «οἱ δὲ ἄνδρες οἱ ἀθληταὶ καὶ τόδε ἔτι προσκατόμνυνται, δέκα ἐφεξῆς μηνῶν ἀπηκριβώσθαι σφισι τὰ πάντα εἰς ἀσκησιν» (Παυσανίας V, 24, 9).

Η ακριβής εστίαση και προσήλωση των πάντων προς την άσκηση, σημαίνει όχι μόνο την κατάλληλη εξαντλητική γυμνασία ώστε η ώρα του αγώνα να εύρει τον αθλητή στην βέλτιστη κατάσταση της σωματικής (και άρα και ψυχικής) ευεξίας, στην εντελέχεια της φύσης του, αλλά και τρόπο βίου που συντείνει με κάθε τρόπο σε αυτόν τον σκοπό. Τα πάντα της ζωής του αθλητή κατευθύνονται στην επίδειξη του «τέλους» του και στην νικητήρια απόδειξη της τελειότητάς του. **Η αποχή από των εμπλοκών του χρόνου είναι ουσιώδης παράγων συντέλειας του «τέλους».** Έτσι, όπως σε κάθε τελετή προϋπόθεση είναι η κάθαρση, παρόμοια και στην υπέρτατη τελεσιουργία επίτευξης του τέλους της τέλειας μορφής και συνεπακόλουθα βέλτιστης ρώμης, της αρετής ως λειτουργικής ενεργού αρμονίας, η αγνεία από της γενετήσιας συνουσίας αποτελεί απαραίτητη συνθήκη «προς το τέλος». Οι δέκα μήνες της ακριβούς τήρησης πάντων των προς τον ιερό αγώνα της τελεστικής επίδειξης, παραπέμπουν (συνυπολογιζομένων αμφοτέρων των άκρων) στην εννεάμηνη κύηση (όπως πενταετηρίδα συνιστά το τετράχρονο διάστημα στην διαδοχή των Ολυμπιακών αγώνων). Ο αθλητής δεν είχε σπείρει τίποτα στον χρόνο ενώ προετοιμάζετο για τον αγώνα της αιωνιότητας, τίποτα έγχρονο που θα ενεφανίζετο μαζύ με την επίδειξή του της αιωνιότητας στους ιερούς αγώνες, τίποτα που θα έβγαινε στο φως αργότερα αμαυρώνοντας την καταυγάζουσα δόξα της φανερωμένης τελειότητάς του εκεί.

Η ίδια αρχή της αφιέρωσης στην αιωνιότητα εκφράζεται και στην απαγόρευση παρουσίας γυναικών στους Ολυμπιακούς Αγώνες και τις Ολυμπιακές ιερές πανηγύρεις. Μόνον η ιέρεια της Δήμητρος Χαμύνης (χαμαί, χάμω(ou)), η Γη αρχικά, η Γη Μήτηρ, Δα-μάτηρ, εν

συνεχεία) παρακολουθούσε καθήμενη στον βωμό της θεάς απέναντι των θέσεων των Ελλανοδικών. Η ποινή για παράβαση της απαγόρευσης ήταν θάνατος, κατακρήμνισις από το Τυπαίον όρος στην άλλη, αριστερή πλευρά του Αλφειού. (Παυσανίας V, 6, 7-8). Το ατιμωτικό είδος της τιμωρίας σημαίνει ότι η παράβαση θεωρείται ανόσια. Πρόκειται για προσβολή μεγαλειότητας της Ολύμπιας θρησκευτικότητας, του Απολλώνιου πνεύματος στην καθαροδωρική μορφή του. Η έγγαμος γυνή, η μητέρα, σηματοδοτεί ακριβώς την θρησκευτικότητα της χθόνιας γονιμότητας, τον νόμο του χρόνου, την περίοδο γέννησης και θανάτου, και την γενεσιοναργό συνουσία που δημιουργεί την γέννηση στον θάνατο και τον θάνατο στην αιώνια ζωή.

[ἀθάνατοι θνητοί, θνητοὶ ἀθάνατοι, ζῶντες τὸν ἐκείνων θάνατον, τὸν δὲ ἐκείνων βίον τεθνεῶτες. Ηράκλειτος B62 DK22].

Το άβατο των Ολυμπιακών αγώνων για τις γυναίκες εσφραγίζετο από τέτοια φρικώδη αγιστεία ώστε ουδέποτε καταγράφηκε καταδίκη για απόπειρα παράβασής του, ουδέ κατά συνέπεια δοκιμάστηκε η εφαρμογή της ποινής, πλην της περιβόητης περίπτωσης της Καλλιπάτειρας ή Φερενίκης, που η δόξα Ολυμπιονικών πατέρων, αδελφών και υιού την έσωσε από την οσία του αποκλεισμού.

Και ενώ γυνή απαγορεύεται να θεάται τους ιερούς αγώνες του Ελληνισμού πλήν της ιέρειας της χθόνιας θεάς, παρθένες δεν εμποδίζονται να παρακολουθούν τις Απολλώνιες επιφάνειες (Παυσανίας VI, 20, 9). Πεντακάθαρο το νόημα: η γενετήσια ορμή και συνουσία, όπως και η ίδια η γέννηση, και αυτός ο θάνατος, οι δυο όψεις της συνουσίας, μιαίνουν τον πρωθήβη Άνακτα του κάλλους στην αιωνιότητα της τελειότητάς του. Έτσι και οι Αθηναίοι καθαίρουν την Δήλο (426/5 π.Χ.), ερμηνεύοντας τον Δελφικό χρησμό, δια της απομάκρυνσης των νεκρών και του εξοστρακισμού θανάτου και γέννησης από την ιερή νήσο (Θουκυδίδης III, 104; I, 8, 1).

[Η θεωρία είναι σωστή και με επιστημονικά κριτήρια: ερμηνεύει αβίαστα διαφορετικά φαινόμενα όπως είναι ο καθαρμός της Δήλου από τους Αθηναίους κατά τον Πελοποννησιακό πόλεμο και οι απαγορεύσεις θέασης στην Ολυμπία από τους Γεωμετρικούς χρόνους].

**Στα Μυστήρια της χθόνιας γονιμότητας και της περιόδου στον χρόνο σύνηθες είναι να υπάρχει σε ειδικές τελετές taboo ανδρικής παρουσίας. Αντίστροφα τώρα στις επιφάνειες του Απολλώνιου κατανγασμού κάλλους παρατηρείται ενίστε θετική ή αυτονόητη συνήθεια γυναικείας απουσίας.**

Η απαγόρευση στην Ολυμπία και τα Σπαρτιατικά συσσίτια εκπορεύονται από την αυτή αρχή και διέπονται από το αυτό πνεύμα. Τα Ολύμπια είναι δημιούργημα της Σπάρτης, και της Σπάρτης του τέλους του 9<sup>ου</sup> και των αρχών του 8<sup>ου</sup> αιώνα π.Χ. Ο Λυκούργος με συνεργό τον Ηλείο Ίφιτο τα έστησαν ως έκφραση της νέας θρησκευτικότητας. Το Δωρικό, Απολλώνιο πνεύμα μεταμόρφωσε την μεγάλη Θεά των παλαιών ημερών σε Ήρα από Γη ή Θέμιδα: το έδειξε αυτό μιρφώνοντάς την σε Δωρικό ναό και Δωρική (Σπαρτιατική) γλυπτική. Αυτό εσήμαινε η παράδοση ότι ο πρώτος ναός της οικοδομήθηκε 8 χρόνια μετά την Κάθοδο των Δωριέων από τους Σκιλλουντίους (Παυσανίας V, 16, 1). Και παρόλο που ακόμη λήγοντος του 7<sup>ου</sup> αιώνα τα λατρευτικά αγάλματα του ναού παρουσίαζαν την Ήρα ένθρονη, ορθό δε τον Δία δίπλα της, εντούτοις η απαγόρευση της γυναικείας παρουσίας από τους γεωμετρικούς ήδη χρόνους προοιώνιζε και εκκαλούσε το βίωμα και πνεύμα που έμελλε να καταλήξει στην οικεία του μιρφή με το μέγα και πολυδύναμο σύμβολο του ναού του Διός το δεύτερο τέταρτο του Χρυσού αιώνα.

\*\*\*

Η Ολυμπία εκφράζει την καθαρή ιδέα του Ελληνισμού δια των Ολυμπίων, της εορτής της αιωνιότητας. Η Σπάρτη αποτελεί την άριστη ευσταθή πραγμάτωση της ιδέας σε μια κοινωνία μέσα στον χρόνο. Ολυμπία και Σπάρτη συνδέονται άρρηκτα όπως στον ιδρυτικό λογόμυθο των ιστορικών αγώνων, και πρέπει να συμμελετώνται.

Πάντα τα της Σπάρτης, όλες οι δομές της καταλάμπουσας μιρφής της (υψηλός πολιτισμός και καθημερινός τρόπος βίου, κοινωνικό και πολιτειακό σύστημα, αγωγή και θρησκευτικότητα) απορρέουν από την θεμελιώδη ιδέα του Ελληνισμού: ο σκοπός της ανθρώπινης ύπαρξης, το «τέλος» του ανθρώπου, είναι η τελειότητα της φύσης του, η εντελέχεια της ουσίας του. Αυτό είναι το μόνο απόλυτο, όλα τα άλλα είναι σχετικά μεταξύ τους και αξιολογούνται κατά την οντολογική αναφορά τους προς τον υπεραιώντα σκοπό. Αυτή η αρχή εξηγεί και την συμπεριφορά της Σπάρτης στον χρόνο. Δομές και δράσεις εναρμονίζονται συντονιζόμενες προς την βασική τονικότητα του Δωρικού: στο «τέλος» του ανθού της ύπαρξης, στο κάλλος της μιρφής ως πληρότητα του Είναι και οντότητα της ουσίας.

\*\*\*

Ο Κάρνειος επονομαζόμενος Οικέτας, ελατρεύετο στην προδωρική Λακεδαιμονία. Το είδωλο του θεού διέμενε στον οίκο του ιερέως του. Το όνομα του ιερέως κατά την Δωρική κάθοδο ήταν συμβολικά Κρίος. (Πανσανίας III, 13, 3). Την προτέραν κατάσταση υποδεικνύει και ο Τιτάν Κρίος. Οι ιεροί χώροι κατά τους λεγόμενους Μυκηναϊκούς χρόνους (την Αχαϊκή περίοδο) ήταν μέρος της κατοικίας. Ο θεός του οίκου (Οικέτας) μετεξελίχθηκε από ένα δαίμονα της ευετηρίας, ετήσιας φοράς αγαθών γεωργικού και κτηνοτροφικού βίου, της καλής σοδειάς οπώρας και αυξόντων κοπαδιών. Η αρχέγονη εορτή των Καρνείων περιελάμβανε έναν δρόμο, την καταδίωξη του ιερωμένου του θεού (του ιερέως) που εκαλείτο Αγητής (Ησύχιος s.v.) από τους Σταφυλοδρόμους (Anecdota Bekkeri I, p. 306.25. Υστερες επιγραφές μαρτυρούν για την βαθύχρονη επιβίωση του διδύμου Ιερέως-Σταφυλοδρόμων). Οι Σταφυλοδρόμοι ήσαν μια ομάδα από τους Καρνεάτες. Και η σταφυλοδρομία επείχε θέση παρόρμησης προς την τρύγη (Ησύχιος s.v. σταφυλοδρόμοι). Αν οι Σταφυλοδρόμοι συνελάμβαναν τον Αγητή ήταν καλό σημάδι για την πόλη, αν όχι κακό.

**Πρόκειται αρχικά για ένα μαγικό δρώμενο. Αγητής ο οδηγός αλλά και ο φέρων το άγος, από το άζομαι, έχω δέος και θαυμασμό και φόβο, από το οποίο προέρχονται και το άγος και ο άγιος. Φοράει στο κεφάλι ειδικά στέμματα. Ο ιερωμένος του θεού φέρει την δαιμονική δύναμη του ενιαυτού πέραν του καλού και του κακού. Εάν τον πιάσουν οι νεαροί του τρυγητού, ελέγχεται η τρομερή ισχύς του χρόνου, και η παραγωγή της οπώρας θα είναι πλούσια. Το ίδιο και για τα ζωντανά. Το όνομα του τελευταίου προκαθοδικού ιερέως. Κρίος, παραπέμπει στον κριό. Κάρνειος συνδέεται με το κάρα, κάρηνον, κρανίον, κράνος, κέρας, κεραός, κριός (πιθανώτατα). Το κατ' εξοχήν παντοδύναμο κερασφόρο κεφάλι είναι του κριαριού. (Κριός πολιορκητική μηχανή). Μια ομάδα λεξικογραφικών «γλωσσών» συνδέει την ρίζα με βοσκήματα. Ήσύχιος, κάρ, ... πρόβατον. – Κάρα, αἴξ ήμερος πολυρρήνιος, ύπό Γορτυνίων. ... Ίωνες, τα πρόβατα. – καράμβαν, ράβδον ποιμενικήν. – καρανώ, τὴν αἴγα, Κρῆτες. – κάρνος, ... βόσκημα, πρόβατον. --- Καραιός, Κάριος, Καραός ήσαν επώνυμα κατά τόπους του Διός. Τα συναφή Καρ και η Καρία δείχνουν αποκαλυπτικά την Λελεγική βάση της θρησκευτικότητας αυτής. Κριοφάγος ήταν το θείο όνομα ενός θεού στον οποίο θυσιάζονται κριοί (Ησύχιος s.v.). Το όμοιο στο όμοιο. Έχουμε συνεπώς να κάνουμε με τυπική Πελασγική λατρεία στον κύκλο της χθόνιας γονιμότητας. Το αρχέγονο τυπικό μετατοπίστηκε στον Απόλλωνα Κάρνειο. Ο ποιμένας στον θεόκριτο βόσκει όμορφο κριάρι για τον Απόλλωνα, να του το θυσιάσει στα επερχόμενα Κάρνεια (Θεόκριτος, V, 82sqq.).**

[Κριόμορφος Ερμαική στήλη υπάρχει στην αρχαιολογική συλλογή του Γυθείου. Κριός τυπούται στο δεξιό προγναθίδιο της περικαφαλαίας της «λεωνίδου» στο αρχαιολογικό Μουσείο Σπάρτης. Κριός σε αμφότερα τα προγναθίδια παρίσταται σε Λακωνικό κράνος της Χαλκοθήκης στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Ολυμπίας].

Οι Αχαιοί στην Λακεδαιμόνια ετήρησαν την λατρεία του Καρνείου, αλλά όχι στο ανάκτορο, μόνο στο σπίτι του ιερέα (με την διαδοχή του ιερέα άλλαζε οίκο το είδωλο). Στους Δωρικούς χρόνους ήταν τετραετής η θητεία (Ησύχιος, s.v. καρνεάται). **Συνέβη και μια μετατόπιση της νοηματικής εστίας της θεότητας για να καλυφθεί η "Μυκηναϊκή"** έμφαση στην δύναμη και την πολεμική ισχύ. Από χαρακτηριστικό βόσκημα ο κριός έγινε ακαταμάχητο κέρας βιάζουσας δύναμης. **Και το κάρνον ετεροβάρησε προς το κράνος.**

Αλλά η αποφασιστική μετουσίωση έγινε από το Δωρικό βίωμα και το Απολλώνιο πνεύμα. Δωρική παράδοση είχε ότι η καταγωγή του κοινού Δωρικύ Κάρνειου είναι από **"Κάρνου γένος ἐξ Ἀκαρνανίας, μαντευομένου δε ἐξ Ἀπόλλωνος. τοῦτον γὰρ τὸν Κάρνον ἀποκτείναντος Ἰππότου τοῦ Φύλαντος, ἐνέπεσεν ἐς τὸ στρατόπεδον τοῖς Δωριεῦσι μῆνιμα ἐξ Ἀπόλλωνος, καὶ Ἰππότης τε ἔφυγεν ἐπὶ τῷ φόνῳ καὶ Δωριεῦσιν ἀπὸ τούτου τὸν Ἀκαρνάνα μάντιν καθέστηκεν ἰλάσκεσθαι"**. (Παυσανίας, III, 13, 4). Ο Παυσανίας επιμένει ότι ο Σπαρτιατικός Οικέτας Κάρνειος δεν είναι ο Ακαρνάν μάντις αλλά ο τιμώμενος από τον μάντιν Κριόν επί των Αχαιών. Η ειδική αυτή Λακεδαιμόνια λατρεία απαντάται ακριβώς όμοια και στην Θήρα, που ήταν Σπαρτιατική αποικία. Η γενική και κοινή πάντων των Δωριέων λατρεία συναρτάται προς την Α-καρνανία (όνομα και πράγμα), την χώρα των Κουρήτων, και την εκεί λατρεία του πρωτοΑπόλλωνα (ιδηγού και ηγέτη των νεαρωδών ορδών του θεού) του Στερεοελλαδικού τόξου. (Σχετικές μελέτες μου υπάρχουν στον ιστότοπο του Ινστιτούτου). Για αυτό τονίζεται ότι ο Ακαρνάν Κάρνος εμαντεύετο εξ Απόλλωνος, όχι κατά τους προηγούμενους χθόνιους ή θυσιαστικούς τρόπους.

**Η αρχετυπική μορφή των εξελίξεων συμβαίνει και παρακολουθείται και πάλι όμως στην Σπάρτη.**

Και πρώτον, ο Κάρνειος Οικέτας γίνεται Απόλλων Κάρνειος. Η μαγική τελετουργία της καταδίωξης μετατρέπεται σε αγώνα δρόμου: Απόλλων Δρομαιεύς και Δρομαίος απαντούν στην Σπάρτη. **Ο προκαθοδικός Φαλλικός Απόλλων λαμβάνει πρώτα μορφή Πολεμιστήριου Αρχηγού και μετά Κούρου Αθλητού.**

Οι Καρνεάται (επιτετραμμένοι στην λειτουργία των Καρνείων) κληρούνται κάθε τετραετία, πέντε από κάθε φυλή. Σε κάθε μια από τις τρεις φυλές έβγαινε ένας από κάθε αρβά, από κάθε ένα από τα πέντε τοπικά διαμερίσματα της Δωρικής Σπάρτης. **Και ἡσαν χαρακτηριστικά ἄγαμοι, παρθένοι, κούροι πρωθήβαι σαν τον θεό.** Η νέα θρησκευτικότητα αφομοιώνει τα πάντα εις εικόνα εαυτής. **Καρνεάται: οἱ ἄγαμοι κεκληρωμένοι δὲ ἐπὶ τὴν τοῦ Καρνείου λειτουργίαν. πέντε δὲ ἀφ' ἑκάστης <φυλῆς ὅντες> ἐπὶ τετραετίαν ἐλειτούργουν** (Ησύχιος s.v.). Κουρίδιος = παρθένιος ελατρεύετο ο αρχέγονος φοβερός τεράχειρ και τετράωτος Απόλλων Αμυκλαίος (Ησύχιος s.v. κουρίδιον).

Τρίτη μετάλλαξη συμβαίνει με την αναφορά στην προκαθοδική ζωή των Δωριέων, στην ορεσίβια διαμονή των ρωμαλέων νεαρωδών συντεταγμένων στις αγέλες του θεού. Αυτή ήταν η πηγή του θεσμού των ανδρείων συσσιτίων. **Δημήτριος δ' ὁ Σκῆψιος ἐν τῷ α' τοῦ Τρωικοῦ διακόσμου τὴν τῶν Καρνείων φησὶν ἔορτὴν παρὰ Λακεδαιμονίοις μίμημα εἶναι στρατιωτικῆς ἀγωγῆς. τόπους μὲν γὰρ εἶναι θ' τῷ ἀριθμῷ, σκιάδες δὲ οὗτοι καλοῦνται σκηναῖς ἔχοντες παραπλήσιόν τι. καὶ ἐννέα καθ' ἕκαστον ἄνδρες δειπνοῦσι, πάντα τι ἀπὸ κηρύγματος πράσσεται, ἔχει τε ἑκάστη σκιὰς φρατρίας τρεῖς καὶ γίνεται ἡ τῶν Καρνείων ἔορτὴ ἐπὶ ήμέρας θ'** (Αθήναιος IV 141 e-f). Η στρατιωτική αγωγή που λέει ο Δημήτριος είναι ανάμνηση του προτέρου βίου των Δωριέων, τον οποίο νιοθέτησαν συντεταγμένα με την Λυκούργειο Δωρική τάξη. Προκύπτει ότι κάθε μια από τις τρεις Δωρικές φυλές είχε εννέα φρατρίες, αντιπροσωπεύετο δε στην εορτή κάθε φρατρία από τρεις «ομοίους». Η εορτή κρατούσε επί 9 ημέρες από την 7<sup>η</sup> του μηνός Καρνείου (Απολλώνια ημέρα κάθε μήνα) μέχρι την πανσέληνο την 15<sup>η</sup>. (Cf. Ευριπίδης, Άλκηστις, 445sqq.).

**[Δείτε την μελέτη μου «Κάρνεια Ιερομηνιακά» στον ιστότοπο.]**

Τέταρτον δε μετουσίωμα υφίσταται η προδωρική λατρεία με την θέσμιση μουσικών αγώνων όπως ταιριάζει σε μια εορτή πλέον της αιωνιότητας. Η θέση των μουσικών Καρνείων γίνεται το 676/3 π.Χ. κατά τον σπουδαίο Λάκωνα λόγιο Σωσίβιο, πρώτος δε νικητής ανακηρύχθηκε ο μέγας Λέσβιος Τέρπανδρος, ο οποίος και συνέστησε την πρώτη κατάσταση της μουσικής στην Σπάρτη για όλον τον Ελληνικό κόσμο. **Τὰ Κάρνεια πρῶτος πάντων Τέρπανδρος νικᾷ, ὡς Ἑλλάνικος ἴστορεī ἐν τε τοῖς ἐμμέτροις Καρνεονίκαις κάν τοῖς καταλογάδην** (FrGrH 4F85 Jacoby). έγένετο δε ή θέσις τῶν Καρνείων κατὰ τὴν ἔκτην καὶ εἰκοστὴν Όλυμπιαδα, ὡς Σωσίβιος φησιν ἐν τῷ περὶ χρόνων (FrGrH 595F3 Jacoby). Αθήναιος XIV 635e-f.

Η εορτή καθίσταται πιά η τρίτη μεγάλη στάσις του χρόνου εις αιωνιότητα κατά το Σπαρτιατικό θέρος, τον τρίτο καλοκαιρινό μήνα η τρίτη πολυήμερη εορτή εις Απόλλωνα.

\*\*\*

**Εορτή του Απόλλωνα** έχει την απόλυτη προτεραιότητα έναντι οποιασδήποτε μέριμνας στον χρόνο, οσονδήποτε σοβαρής.

Τις παραμονές της μάχης των Πλαταιών, ο Μαρδόνιος με τις Περσικές στρατιές είναι στην Βοιωτία, οι Αθηναίοι, όσοι μπορούσαν, μεταφέρθηκαν στην Σαλαμίνα, στέλνουν δε πρέσβεις στην Σπάρτη για να την ενεργοποιήσουν προ του απειλητικού κινδύνου να χαθούν όλα. Άλλα οι Σπαρτιάτες αναβάλλουν την λήψη απόφασης. *οἱ γὰρ δὴ Λακεδαιμόνιοι ὥρταζόν τε τοῦτον τὸν χρόνον καὶ σφι ἦν Υακίνθια, περὶ πλείστου δ' ἥγον τὰ τοῦ θεοῦ πορσύνειν* (Ηρόδοτος, IX, 7). Εξεγείρονται με τις συνεχείς αναβολές οι Αθηναίοι πρέσβεις και κατακρίνουν τους Απολλώνιους: *ὑμεῖς μέν, ὡς Λακεδαιμόνιοι, αὐτοῦ μένοντες Υακίνθιά τε ἄγετε καὶ παῖζετε, καταπροδόντες τοὺς συμμάχους* (11, 1). Απειλούν να προβούν σε χωριστή διευθέτησι με τους Πέρσες. Δεν κατανοούν την στάση του Απόλλωνα.

Παρόμοια τον προηγούμενο χρόνο περί την μάχη των Θερμοπυλών. Ολύμπια εορτάζει ο Ελληνισμός και η Σπάρτη τα Κάρνεια. Ο δε Μέγας Βασιλεύς με τα στίφη και τις τάξεις του στρατού του κατέρχεται εις νότο. Οι Λακεδαιμόνιοι στέλνουν τον Λεωνίδα με τους 300 για να μην μηδίσουν και όσοι έχουν μείνει σύμμαχοι βλέποντας του ηγεμόνες να αναβάλλουν την όποια δράση. *Τούτους μὲν τοὺς ἀμφὶ Λεωνίδην πρώτους ἀπέπεμψαν Σπαρτιῆται, ἵνα τούτους ὄρωντες οἱ ἄλλοι σύμμαχοι στρατεύωνται μηδὲ καὶ οὗτοι μηδίσωσι, ἵν αὐτοὺς πυνθάνωνται ὑπερβαλλομένους· μετὰ δέ, Κάρνεια γάρ σφι ἦν ἐμποδών, ἔμελλον ὥρτάσαντες καὶ φυλακὰς λιπόντες ἐν τῇ Σπάρτῃ κατὰ τάχος βοηθήσειν πανδημεί. ὡς δὲ καὶ οἱ λοιποὶ τῶν συμμάχων ἐνένωντο καὶ αὐτοὶ ἔτερα τοιαῦτα ποιήσειν ἦν γὰρ κατὰ τώντο Ὀλυμπίας τύτοισι τοῖσι πρήγμασι συμπεσοῦσα.* (Ηρόδοτος VII, 206). – Και οι 300 γυμνάζονται και κτενίζονται πρό του θανάτου (208,3).

Και τα ίδια πριν στον Μαραθώνα. Απαντούν στον Φιλιππίδη ότι δεν μπορούν να εκστρατεύσουν πριν την πανσέληνο. ... *τοῖσι δὲ ἔαδε μὲν βοηθέειν Αθηναίοισι, ἀδύνατα δέ σφι ἦν τὸ παραυτίκα ποιέειν ταῦτα οὐ βουλομένοισι λύειν τὸν νόμον· ἦν γὰρ ἴσταμένου τοῦ μηνὸς εἰνάτη, εἰνάτη δὲ οὐκ ἔξελεύσεσθαι ἔφασαν μὴ οὐ πλήρους ἔοντος τοῦ κύκλου. Οὗτοι μὲν*

*τὴν πανσέληνον ἔμενον, τοῖσι δὲ βαρβάροισι κατηγέετο Ἰππίης ὁ Πεισιστράτου ἐς τὸν Μαραθῶνα ... (VI 106,3-107,1).*

Ο Κάρνειος μήνας ήταν όλος ιερός για τους Δωριείς, ιερομηνία Δωριεῦσιν (Θουκυδίδης V, 54,2). Τα γεγονότα του θέρους του 419 π.Χ. σχετικά με το θέμα της προτεραιότητας του εορταστικού άξονα της αιωνιότητας υπέρ πάσαν χρονική μέριμνα, και αυτήν την πολεμική, έχω ήδη αναλύσει (Θουκυδίδης V, 54-5).

**Όπως επίσης έχω αναλύσει τον έσχατο φόβο μήπως προσβληθεί ο Απόλλων από οποιαδήποτε μεγαλύτερη του δέοντος προσοχή σε υποθέσεις της μέριμνας του χρόνου.** Ο αγγελιοφόρος με την είδηση της καταστροφής στην μάχη των Λεύκτρων φθάνει την τελευταία ημέρα των Γυμνοπαιιδιών. Ο χορός των νεανιών είναι εν εξελίξει όταν μαθαίνουν οι παρακολουθούντες την εορτή Έφοροι το ολέθριο πρωτοφανές γεγονός. Δεν διακόπτουν την εορτή. Το πένθος, η οδύνη, η στενοχώρια, ενώπιον του Απόλλωνα θα είναι μεγαλύτερο κακό από την φοβερή και ανεπανόρθωτη ήττα.

Αλλά εκστρατευσαν οι Σπαρτιάτες στον χρόνο των Γυμνοπαιιδιών, μεριμνούντες για ηγεμονία. Μετά το πάγωμα της μορφής κατά τα μέσα του 6<sup>ου</sup> αιώνα, η ηγεμονική προβολή αποτελεί το δεύτερο σκαλοπάτι στην παρακμή της Απολλώνιας πόλης. Θα το προσέξουμε και αναλύσουμε αυτό.

\*\*\*

Πάνω σε αυτήν την προβληματική θα πραγματοποιήσουμε δύο εκδηλώσεις εορτάζοντες με σοβαρή παιδιά τα Κάρνεια και την Μάχη των Θεομοπυλών.

**I**

Και την πρώτη ημέρα, την **Παρασκευή 21 Σεπτεμβρίου** θα ομιλήσω με θέμα:

*Τα Κάρνεια και οι Θερμοπύλες  
Μια Εορτή του Απόλλωνα και μια Ένδοξη Ήττα  
Στοχασμοί για την Αληθινή Σπάρτη*

\*\*\*

Η ομιλία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 21 Σεπτεμβρίου, 8.30 το βράδυ, στην φιλόξενη Αίθουσα του Εμπορικού Συλλόγου Σπάρτης, Γκορτσολόγλου 97

Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Μετά την ομιλία θα υπάρξει χρόνος για συζήτηση.

\*\*\*

## II

Το Σάββατο 22 Σεπτεμβρίου θα κάνουμε το Συμπόσιο των Καρνείων για να συζητήσουμε ειρηταστικά. Στις 4.54 το πρωί της Κυριακής 23 Σεπτεμβρίου συμβαίνει εφέτος η Φθινοπωρινή Ισημερία. Θα συνεορτάσουμε και την τροπή από Θέρους εις Μετόπωρο. Στις Τροπές ο Χρόνος κυριαρχεί ιδιαίτερα και η τάξη του διαγράφεται καθαρώτερα. Μαζύ με την λογική του χρόνου προβάλλω για θέματα συζήτησης όμως και αυτά που σχετίζονται όπως θα φανεί με την προηγούμενη ανάλυση. Ειδικώτερα θα μελετήσουμε τα εξής ερωτήματα:

- 1/ Γιατί ήταν άβατο το ιερό και η Ολυμπία για τις γυναίκες κατά την διάρκεια των Ολυμπιακών αγώνων, επί ποινή φρικτού και ατιμωτικού θανάτου; Και γιατί αντιθέτως επετρέπετο η παρουσία παρθένων; Και για το άβατο του Αγίου Όρους.
- 2/ Γιατί η εθιμική συνέπεια της συνειδητής αποφυγής γάμου και τεκνογονίας στην μετααρχαϊκή Σπάρτη ήταν ο αποκλεισμός από την θέα των Γυμνοπαιδιών;
- 3/ Γιατί στην υστερώτερη Σπάρτη απέκτησαν τόσο πλούτο και εξουσία οι γυναίκες;
- 4/ Οι ηλικίες των αρρένων στην Σπάρτη. Πότε ο παῖς γινόταν ἐφηβος, ο ἐφηβος νεανίας και ο νεανίας ἀνδρας και γιατί;

\*\*\*

Η σύναξή μας θα γίνει στις 9.30 το βράδυ. Όποιος ενδιαφέρεται να συμμετάσχει ας επικοινωνήσει μαζύ μου.

\*\*\*