

Απόστολος Λ. Πιερρής

Ο ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΗΣ ΔΩΡΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

II

To Ίνδαλμα των Κούρουν

Ο Ελληνισμός συνίσταται στη βιωματική μεταφορά του κέντρου βάρους της ανθρώπινης ύπαρξης από τη Γέννηση αφενός και τη Γενετήσια πράξη αφετέρου, στη Νεαρώδη Ακμή. Η «ώρα» της εφηβείας αντικαθιστά τη μητρική γέννα και την πατρική γονή ως καθοριστική υπαρξιακή εμπειρία. Με τη Δωρική Επανάσταση εισερχόμαστε στη Μεγάλη Εποχή του Κούρουν.

Η δομή του βιώματος της Γέννησης διαρρέωνται στις διαστάσεις της Μητρικής στοργής και φροντίδας, της Γεωργικής καλλιέργειας, των Θεσμών του αίματος, της Χθόνιας γονιμότητας, της κοσμικής Περιοδικότητας και των μυστηρίων του Θανάτου. Ο συμβολικός συνδυασμός Μάνας και Γης οδηγεί στη λατρεία της Μεγάλης Μητρός

θεών και ανθρώπων, Κοσμικής Μήτρας και Τροφού των πάντων, εκ της οποίας γεννιόμαστε και στην οποία θνήσκουμε.

*Ἐν ἀνδρῶν, ἐν θεῶν γένος· ἐκ μιᾶς δὲ πνέομεν
ματρὸς ἀμφότεροι·*

Πίνδαρος, *Νεμεονίκαι*, VI, 1-2

Η Μεγάλη Θεά,

*ἐμοὶ δὲ μήτηρ οὐχ ἄπαξ μόνον Θέμις
καὶ Γαῖα, πολλὰν ὀνομάτων μορφὴ μία,
τὸ μέλλον ἢ κρανοῖτο προντεθεσπίκει*

(Αισχύλος, *Προμηθεὺς Δεσμώτης*, 209-211),

συνοδεύεται από Νεαρώδη Πάρεδρο, τον Υιό της Μητρός, στη θεμελιώδη σχέση της χθόνιας θρησκείας, την αναφορά του τόκου προς την τοκέα. Ο άρρην Πόσις του Θήλεος δευτερεύει εδώ ταυτιζόμενος παραγώγως προς τον πρωτογενή, πρωταρχικό Υιό.

Η Πατρική γονή βιώνεται ως **Βία** υπεροαίρουσας δύναμης. Κάθε γενετήσια σεξουαλική πράξη είναι βιασμός: το αρχέτυπο εκφράζει ο μύθος της αρπαγής της Περσεφόνης από τον Άδη κατά το βίωμα της Μητρικής Χθονιότητας. Η βία της γενετήσιας εκπαρθένευσης είναι η ίδια με τη βία του θανάτου. Ο Ουράνιος Πατήρ, από την άποψη του νέου βιώματος, είναι ο Κυρίαρχος των Δυνάμεων, όπως φυσικά εκφράζονται με το δίπολο του Καθαρού και Σκοτεινού Ουρανού. Ο Μέγας Θεός τώρα γίνεται πρωτευόντως και αφ' εαυτού Πόσις, ο Άρρην Δαμαστής του Θήλεος, ο υπέρβιος Δαμναμενεύς της Γης, όχι δευτερευόντων ως ο Υιός της Μεγάλης Μητρός αλλά αντιθέτως ων γεννήτωρ του Υιού. Τον βιασμό της γενετήσιας συνουσίας συμβολοποιεί ο καταστατικός μύθος της πρώτης κοσμικής συνόδου, Ουρανού και Γης. Σε συνεχή ομιλία με τη Γη ο Ουρανός δεν άφηνε να γεννηθούν τα τεκνά μενα σπέρματά του, κλείνοντάς τα στη χθόνια μήτρα.

ὅσσοι γὰρ Γαῖης τε καὶ Οὐρανοῦ ἐξεγένοντο,

δεινότατοι παιδῶν, σφετέρω δ' ἥχθοντο τοκῆι
 ἐξ ἀρχῆς· καὶ τῶν μὲν ὅπως τις πρῶτα γένοιτο,
 πάντας ἀποκρύπτασκε, καὶ ἐς φάος οὐκ ἀνίεσκε,
 Γαῖης ἐν κευθμῶνι, **κακῷ δ' ἐπετέρπετο ἔργῳ**
Οὐρανός· ἢ δ' ἐντὸς στοναχίζετο Γαῖα πελώρη
 στεινομένη, δολίην δὲ κακὴν ἐφράσσατο τέχνην.

Ησίοδος, Θεογονία, 154-160

Παρήγαγε σίδηρο («πολιὸν ἀδάμαντα») κι ἑφτιαξε «μέγα δρέπανον» με το οποίο ο τελευταίος θρασυμήδης γιος της, ο Κρόνος, απέτμησε τα αιδοία του πατρός του κατά την συνουσία, χώρισε Ουρανό από Γη και ελευθέρωσε τη Μητέρα του από την ἀθεσμό γαμική βία.

Την αρχικά τυραννική εξουσία της νέας Κοσμικής Αρχής παριστά ο Αισχύλος στον «Προμηθέα Δεσμώτη», συνθετικά δε και Απολλώνια κεφαλοποιεί ο Πίνδαρος (Fr. 169a 1-4 Maehler):

*Nόμος ὁ πάντων βασιλεύς
 θνατῶν τε καὶ ἀθανάτων
 ἄγει δικαιῶν τὸ βιαιότατον
 ὑπερτάτα χειρί.*

Η λατρεία της απόλυτης Ισχύος απαιτεί την απόλυτη προσφορά: θυσία της ζωής στην απόλυτη Δύναμη, και, ακραίως, θυσία αυτού του πρωτότοκου. Ο Κορητικός μύθος του Θείου Βρέφους Διός, του οποίου ο Πατέρας Κρόνος, για να μην το καταπιεί, εξαπατάται με σπαργανωμένο βαίτυλο λίθο και οργιαστικές μουσικές χορείες των Νεαρών Κουρήτων, είναι τροποποιημένη μορφή αρχετυπικής θυσίας του Υιού στον Μεγάλο Πατέρα. Εδώ εδράζεται και το βίωμα της Σταύρωσης του Υιού του Θεού και του Ανθρώπου ως θυσίας. **Οι θεσμοί του Αίματος δίνουν τη θέση κύρους στους θεσμούς της Δύναμης.** Έτσι συνίσταται αρχικά η πατριαρχική οικογένεια και μετά η πολιτική εξουσία.

Ἐνα: η φοβερή γέννα με τις χαρμόσυνες οδύνες. Δύο: η γενετήσια συνουσία, βιασμός και θάνατος και οργασμός από τη μεριά της γυναίκας, βία και αποπληξία (ξυνονυσίη ἀποπληξίη σμικρή· ἐξέσσυται γὰρ ἀνθρωπος ἐξ ἀνθρώπου και ἀποσπᾶται πληγὴ τινι μεριζόμενος, Δημόκριτος 68B32 DK) και κενό αποστέρησης από τη μεριά του ανδρός. Τρία: ο φρικτός θάνατος με την ηδονική έκρηξη οργασμού υποσχετικού βελτίους μέλλοντος:

Οὕτω κατὰ τὴν εἰς τὸ ὅλον μεταβολὴν και μετακόσμησιν ὀλωλέναι τὴν ψυχὴν λέγομεν ἐκεῖ γενομένην ἐνταῦθα δ' ἀγνοεῖ, πλὴν ὅταν ἐν τῷ τελευτῶν ἥδη γένηται· τότε δὲ πάσχει πάθος οἵον οἱ τελεταῖς μεγάλαις κατοργιαζόμενοι. διὸ και τὸ ρῆμα τῷ ρήματι και τὸ ἔργον τῷ ἔργῳ τοῦ τελευτῶν και τελεῖσθαι προσέοικε. πλάναι τὰ πρῶτα και περιδρομαὶ κοπώδεις και διὰ σκότους τινὲς ὑποπτοι πορεῖαι και ἀτέλεστοι, εἶτα πρὸ τοῦ τέλους αὐτοῦ τὰ δεινὰ πάντα, φρίκη και τρόμος και ἵδρως και θάμβος· ἐκ δὲ τούτου φῶς τι θαυμάσιον ἀπήντησεν και τόποι καθαροὶ και λειμῶνες ἐδέξαντο, φωνὰς και χορείας και σεμνότητας ἀκουσμάτων ἱερῶν και φασμάτων ἀγίων ἔχοντες· ἐν αἷς ὁ παντελῆς ἥδη και μεμνημένος ἐλεύθερος γεγονώς και ἄφετος περιωὸν ἐστεφανωμένος ὀργιάζει και σύνεστιν ὁσίοις και καθαροῖς ἀνδράσι, τὸν ἀμύητον ἐνταῦθα τῶν ζώντων <και> ἀκάθαρτον ἐφορῶν ὅχλον ἐν βορβόρῳ πολλῷ και ὁμίχλῃ πατούμενον ὑφέαντον και συνελαυνόμενον, φόβῳ δὲ θανάτου τοῖς κακοῖς ἀπιστίᾳ τῶν ἐκεῖ ἀγαθῶν ἐμμένοντα. ἐπεὶ τό γε παρὰ φύσιν τὴν πρὸς τὸ σῶμα τῇ ψυχῇ συμπλοκὴν εἶναι και σύνερξιν ἐκεῖθεν ἀν συνίδοις.

Πλούταρχος, Περὶ ψυχῆς, Fr. 178 Sandbach

Τρεις σταθμοί του ανθρώπινου βίου, τρεις υπαρξιακές εμπειρίες, τρία μεταφυσικά θεωρήματα αλληλοσυμπληρωμενα και αλληλοδιαπλεκόμενα εις απαρτισμόν του Συζευκτικού Δυϊσμού Άρρενος και Θήλεος, Ουρανού και Γης, Μεταλλικής και Νεολιθικής εμπειρίας.

Τον Δυϊσμό (αντιδρώντων ή συζευγνύμενων πόλων) υπερβαίνει ο Ελληνικός Μονισμός.

Δύο ισοζυγείς, ισοδύναμες και ενάντιες αρχές χρειάζονται για να θεμελιώσουν οντολογικά την περιοδικότητα στον ρυθμό του χρονικού γίγνεσθαι και για να αιτιολογήσουν υπαρξιακά τη γέννηση από δίπολο γονέων, Ουρανού-Γης, άρρενος-θήλεος. Αλλά το Ελληνικό βίωμα αίρεται υπέρ τον χρόνο και δεν του φτάνει η λύση της περιοδικότητας – υψούται υπέρ τη γέννηση και τον θάνατο και δεν του αρκούν τα σωτηριώδη Μυστήρια της Μεγάλης Μητρός ούτε οι δυναμερείς λατρείες του Ουράνιου Πατρός.

Νέα και νεαρώδης Βία ανατέλλει στο πολιτισμικό στερέωμα της ιστορίας:

πρὸς βίᾳν κρατῆσαι Πνθοῦς τὸν Ἀπόλλωνα, διὸ καὶ ταρταρῶσαι ἐζήτει αὐτὸν ἡ Γῆ.

Πίνδαρος Fr. 55 Maehler

Μέσα στον χρόνο επεφάνη η αιωνιότητα:

ἐν χρόνῳ δ' ἔγεντ' Ἀπόλλων

καὶ πάλι Πίνδαρος Fr. 33b Maehler

Ο Άναξ χορευτής της χαρμοσύνης, ενεργός αποτελεσματικά μακρόθεν δια τόξου και βέλους, Εκάεργος:

ὅρχήστ' αγλαίας ἀνάσσων, εὐρυφάρετρ' Ἀπολλον

καὶ τέλος Πίνδαρος Fr. 148 Maehler.

Ο Ελληνισμός προσηλούται στην Αιωνιότητα. Μέσα στον χρόνο δεν μένει στην τάξη του Χρόνου. Αντί της γέννας και της γενετήσιας πράξης και του θανάτου θεωρεί τον κόσμο ως παιχνίδι φανέρωσης και κρύψης. Η ταυτότητα του Είναι και του Φαίνεσθαι ακυρώνει τη μεταφυσική ανάγκη του Δυϊσμού. Το ίδιο το γίγνεσθαι ανάγεται σε διαδικασία φανέρωσης του κρύφιου –από τον σπόρο στη δρυ, από το σπέρμα στον ολοκληρωμένο άνθρωπο. Τίποτε δεν

γεννιέται και τίποτε δεν πεθαίνει. Αυτό που η γλώσσα λέει γένεση και φθορά είναι η φανέρωση και κρύψη του αεί όντος. Όλη η φαντασμαγορία του Φαίνεσθαι αποτελεί το Φανόν του Είναι. Το δε Είναι σπεύδει εις επί-δειξη φαινόμενο. Φαίνεσθαι λέμε την επι-φάνεια του Είναι.

Από τον Ουρανό και τη Γη περνάμε θρησκειολογικά στον Όλυμπο, στον αεί Λάμποντα (Ό-λυμπος πιθανώς από τη ρίζα λάμπω, με αιολικό υπότιτλο του ο. Cf. το λατινικό *limp-idus*). Και από το θήλυ, τη Γυναίκα, στην ουσία της δε τη Μητέρα, και το Άρρεν, τον Άνδρα, βασικά τον Κύριο, μεταβαίνουμε στον νεαρώδη, τον άγαμο έφηβο, τον Κούρο. Παρά τη μητρική χθόνια γονιμότητα (βίωμα της Νεολιθικής Επανάστασης), και παρά την αρσενική βιάζουσα σπερμάτωση (βίωμα της Μεταλλικής Επανάστασης), ανερχόμαστε στην επι-φάνεια της τελειότητας (Δωρικό βίωμα του Ελληνισμού). Ο Απόλλων αποστρέφεται γέννηση και θάνατο ως αλληλοπεριχωρούμενα ιδιώματα του εκπεπτωκότος από την αιωνιότητα χρόνου. Και απουσιάζει πάσα διάσταση Ιερογαμίας στην Απολλώνια λατρεία.

Οι Καρνεάται στη Σπάρτη, είδαμε, ήσαν άγαμοι νέοι. Το κέρας του Κριού (Κριός ο ιερωμένος του Οικέτα Καρνείου στη Σπάρτη κατά τη Δωρική Κάθοδο, κέρας, κριός, κάρνον δέ πιθανότατα του αυτού ριζώματος λέξεις) έγινε το «ἀπαλόν κέρας» του Αρχιλόχου (Fr. 247 West), ήτοι το ανδρικό αιδοίο, χωρίς να απολέσει τη δραστική, επιθετική και πολεμική του σκληρή φύση. [Στην Ομηρική κερτομία που ο Διομήδης απευθύνει προς τον Πάρι (*Ιλιάς* Λ, 385) «κέραι (κέρα) ἀγλαέ», ο Αριστοτέλης ερμήνευε «ἀντὶ τοῦ αἰδοίω σεμννόμενε! Rose, *Aristoteles Pseudepigraphus*, p. 166].

Κούρος (Κόρος, Κώρος) οιζικά το ίδιο πιθανώς με το κόρος, πλησμονή, πληρότητα, Τελειότητα. Ο Ήφακλειτος αντιθέτει κόρο και χρησμοσύνη ως δύο ενάντιες βασικές καταστάσεις του Κόσμου, την παντέλεια όταν το πυρ έχει αναφλέξει και μετασχηματίσει τα πάντα στον εαυτό του, και την έλλειψη όταν υφίσταται η παρούσα διακόσμηση όπου τα πράγματα «λείπουν» από την ολοκληρία του Πυρός (22B65 DK). Ο συσχετισμός με το κείρω, κουρά μπορεί επίσης να λειτουργεί δευτερογενώς. Μετά την εφηβεία το αγόρι έκοβε τα μακριά μαλλιά του αφιερώνοντάς τα συνήθως σε ποταμούς (κουροτρύφους δια το υγρό και τρόφιμο και θρεπτήριο και γονιμοποιό της φοίτης τους), όπως ο Αχιλλεύς εφύλασσε την μεγάλη «χαίτην» του για τον Σπερχειό, χαριστήριο επί τη επιστροφή του κατά ευχήν του πατέρα του Πηλέα, αλλά την έκοψε στην άκρα θλίψη του για τον θάνατο του Πατρόκλου (*Ιλιάς*, Ψ 140-151):

ἐνθ' αὐτ' ἄλλ' ἐνόησε ποδάρκης δῖος Ἀχιλλεύς.
 στὰς ἀπάνευθε πυρῆς ξανθὴν ἀπεκείρατο χαίτην,
 τῇν ρά Σπερχειῷ ποταμῷ τρέφε τηλεθόωσαν.
 ὀχθήσας δ' ἄρα Φείπε Φιδῶν ἐπὶ Φοίνοπα πόντον·
 «Σπερχεί», ἄλλως σοί γε πατήρ ἡρήσατο Πηλεύς,
 κεῖσέ με νοστήσαντα φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν
 σοί τε κόμην κερέειν ρέξειν θ' ἵερὴν ἐκατόμβην,
 πεντήκοντα δ' ἔνορχα παρ' αὐτόθι μῆλ' ἵερεύσειν
 ἐς πηγάς, ὅθι τοι τέμενος βωμός τε θυήεις.
 ὡς ἡρᾶθ' ὁ γέρων, σὺ δέ Φοι νόον οὐκ ἐτέλεσσας.
 νῦν δ' ἐπεὶ οὐ νέομαί γε φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν,
 Πατρόκλω ἥρωι κόμην δπάσαιμι φέρεσθαι.»
 ὡς Φειπὼν ἐν χερσὶ κόμην ἐτάροιο φίλοιο
 θῆκεν, τοῖσι δὲ πᾶσιν ὑφ' ἵμερον ὢρσε γόοιο.

Η ρωμαλέα νεότητα της ακμάζουσας εφηβείας που υπεραναβλύζει (Κούρος-Κόρος) σε συνδυασμό με την «τηλεθόωσα χαίτη» άγαμων

νεαρών είναι ακριβώς αυτό που προβάλλεται αρχετυπικά στον ακερσκεκόμη Απόλλωνα (Φοίβος ἀκερσεκόμης, *Iliács*, Υ 39), που δεν έχει κόψει κοντά τα μαλλιά του. Στον Ομηρικό Ύμνο στον Απόλλωνα, η περιγραφή του Άνακτα είναι αποκαλυπτική:

ἀνέρι εἰδόμενος αἰζηῷ τε κρατερῷ τε
πρωθήβῃ, χαίτης εἰλυμένος εὐρέας ὕμους

(vv. 449-450)

Φανερώθηκε μοιάζοντας με ἄνδρα, οργάντα και κρατερό στην πρώτη του ήβη, οι χαίτες της κόμης του να περιελίσσονται καλύπτοντας τους πλατείς ώμους του. Είναι η εικόνα που απέδωσε ο Πολύκλειτος με τον «Κανόνα» Δορυφόρο του παριστώντας τον ως *viriliter puer* κατά τον Plinius, ανδρωδώς παίδα, - ακριβώς η Ομηρική περιγραφή του Ύμνου.

Στη Γεωμετρική Εποχή του Ομήρου ήδη το βίωμα του Κούρου διαπρέπει. Όταν ο Ερμής παρουσιάζεται στον Πρίαμο (που πηγαίνει κρυφά να ικετεύσει τον μαινόμενο από θλύψη και οργή Αχιλλέα για να αποπαύσει την ανελέητο ύβρη πάνω στο ἀψυχο κουφάρι του Έκτορα), εμφανίζεται:

βῆ δ' ίέναι κούρῳ αἰσυμνητῇρι ΦεΦοικάς,
πρῶτον ύπηνήτῃ, τοῦ περ χαριεστάτῃ ἥβῃ.

(*Iliács*, Ω 347-8)

Αγόρι που πρωτοβγάζει γένια – του οποίου η ήβη είναι χαριέστατη, είναι ωραία η ακμή. (Στο “χαριεστάτη” τα Αρχαία Σχόλια δίνουν ερωτικό υπονοούμενο λόγω της αντίστοιχης σχετικής έννοιας της “χάρης”). Για το «αἰσυμνητῷ» οι αρχαίοι κριτικοί φιλόλογοι διαμφισβητούν, υπάρχει δε και χειρογραφική αστάθεια. Δυο βασικές γραφές παραδίδονται, «αἰσυμνητῷ» και «αἰσυητῷ» (cf. την έκδοση Ludwich, τα αρχαία Σχόλια *ad loc.* και το Ομηρικό Λεξικό του Απολλάνιου s.v. αἰσυντῆρι). Η δεύτερη παραλλαγή συνδυάζεται προς το όνομα του παλαιγενούς Τρωικού ἥρωα Αἰσυήτη (*Iliács*, Β 793; Ν 427). Για την πρώτη υπάρχει ο Αἴσυμνος (Λ, 303)

και ο Αἴσυμος (Θ 304, κατά τη χειρογραφική παράδοση, την οποία οι Ζηνόδοτος, Αριστοφάνης και Αρίσταρχος αλλάζουν σε Αἴσυμνο). Το πιθανότερο είναι να υπόκειται αρχική αοριστία ως προς τον τύπο του ονόματος με εναλλακτικούς σχηματισμούς από την αἰσα, η οποία ήρθη όταν επεκράτησε ο τύπος “αἰσυμνήτης” (ένθεσμος τύραννος, αιρετή τυραννία κατά τον Αριστοτέλη, *Πολιτικά*, 1285b25) των Αρχαϊκών χρόνων.

Η ρίζα των παραλλαγών είναι η αἰσα (η μοίρα, το μεμοιρασμένο, το πεπρωμένο, η θεία δίκη, το μερίδιο, αυτό που ανήκει σε κάποιον, το ορθό και αρμόζον) και η κατάληξη -ηρ σημαίνει τον δράστη και πράκτορα. Οι Αρχαίοι φιλόλογοι υποθέτουν ότι ορήμα «αἰσύω» για να εξηγήσουν το -υ- (δύσκολο και λόγω του αἰσυλος που σημαίνει το αντίθετο, έκθεσμος, άθεος, άπρεπος, κακός). Ο εναλλακτικός τύπος με -ι- (αἰσιμνάω, Ευριπίδης, *Μήδεια*, 19, και επιγραφικά βεβαιωμένο), δείχνει όμως ότι πρόκειται για φωνητικές μεταποιήσεις προς βέλτιστη εκφορά. Προτιμητέος εν όλω ο τύπος αἰσυμνήτης, που απαντάται και στην *Οδύσσεια* Θ 258-259:

αἰσυμνῆται δὲ κριτοὶ ἐννέα πάντες ἀνέσταν
δήμιοι, οἱ κατ' ἀγῶνας ἐϋπρήσσεσκον ἔκαστα.

Διαλεκτοί 9 δημόσιοι αγωνοθέτες, κριτές, βραβευτές στους Φαίακες, «οἵτινες τὸ αἴσιον ἥτοι τὸ κατὰ μοῖραν καὶ καθῆκον τοῖς ἀγωνιζομένοις ἀπένεμον» (*Σχόλια ad.loc.*). Χορός εν συνεχείᾳ επιτελείται κιθαρωδούντος του αοιδού Δημοδόκου, χορευτές δε είναι «κοῦροι πρωθῆβαι»:

ἀμφὶ δὲ κοῦροι
πρωθῆβαι ἵσταντο, δαήμονες ὄρχηθμοῖο·
πέπληγον δὲ χορὸν θεῖον ποσίν· αὐτὰρ Ὀδυσσεὺς
μαρμαρυγὰς θηεῖτο ποδῶν, θαύμαζε δὲ θυμῷ.

(Οδύσσεια, Θ 262-5)

Κατά το Θεό (ορχηστής Απόλλων) και ο άνθρωπος – και αντιστρόφως.

Ωστε σωστά ο Αρίσταρχος ερμηνεύει το «κούρω αἰσυμνητῷ» ως βασιλικό νεαρό, δηλαδή έκπαγλης ομορφιάς και αρχοντικού στησίματος. Δεν είναι αταίριαστη και η ιδέα μερικών αρχαίων φιλολόγων, ότι με το επίθετο σημαίνεται μια ιδιαίτερη ηλικία στην εφηβεία, τότε όταν η νεαρώδης ακμή είναι επιβλητική, πραγματική περίσεμνη μεγαλόπρεπη αρχοντιά. Άναξ ο Απόλλων του Κάλλους.

Οι Κούροι του Ομήρου είναι νεαροί πολεμιστές, τα παλληκάρια ενός ήρωα, οι «φυλακτήρες»:

ἐκ δὲ φυλακτῆρες σὺν τεύχεσιν ἐσσεύοντο
ἀμφὶ τε Νεστορίδην Θρασυμήδεα, ποιμένα λαῶν,
ἢδ' ἀμφὶ Ἀσκάλαφον καὶ Ίαλμενον νῖας Ἀρηος,
ἀμφὶ τε Μηριόνην Ἀφαρῆά τε Δηίπυρόν τε,
ἢδ' ἀμφὶ Κρείοντος νίόν, Λυκομήδεα δῖον.
ἔπτ' ἔσαν ἡγεμόνες φυλάκων, ἐκατὸν δὲ Φεκάστω
κοῦροι ἄμα στεῖχον, δολίχ' ἔγχεα χερσὶν ἔχοντες.

Ιλιάς, I 80-86

Cf. M 196; B 551-3; 562-4. I 67-8. Δ 393. Κούροι οι κύριοι πολεμιστές, Ε 807.

Ο Νέστωρ θυμάται με νοσταλγία τότε που ήταν κούρος πολεμιστήρ, όταν στην ζέση του ανδραγάθησε φονεύοντας τον θεικό Ερευθαλίωνα:

μάλα μέν τοι ἐγὼν ἐθέλοιμι καὶ αὐτός
ῶς ἔμεν, ὡς ὅτε δῖον Ἐρευθαλίωνα κατέκταν.
ἀλλ' οὐ πως ἄμα πάντα θεοὶ δόσαν ἀνθρώποισιν·
εἴ τότε κοῦρος ἔα, νῦν αὔτέ με γῆρας ὀπάζει.

(Δ 318-321)

Κούροι ήσαν και οι διαπρεπείς οινοχόοι. Το θείο αρχέτυπο παρέχει ο Γανυμήδης στην πολυτίμητη υπηρεσία του Δία αυτού. Στη μεγάλη εορτή εξιλασμού του Απόλλωνα (μετά την τρομερή πρώτη εκδήλωση της

αντιπάθειάς του προς τους Αχαιούς στο Α' της Ιλιάδος) Κούροι διαλεχτού κάλλους οινοχοούν όταν μετά το φαγητό τα παλληκάρια, οι Κούροι Αχαιών, τραγουδάνε παιάνα υμνούντες τον θεό:

κοῦροι μὲν κρητῆρας ἐπεστέψαντο ποτοῖο,
νώμησαν δ' ἄρα πᾶσιν ἐπαρξάμενοι δεπάεσσιν,
οἵ δὲ πανημέριοι μολπῆ θεὸν ἴλασκοντο,
καλὸν ἀείδοντες παιήνα, κοῦροι Αχαιῶν,
μέλποντες Φεκάεργον· δ δὲ φρένα τέρπετ' ἀκούων.

Ιλιάς, A 470-474

Και ο Απόλλων ετέρπετο – δύσκολο και όχι συχνό γεγονός! Κούροι οινοχοούν και στο συμπόσιο των ανάκτων, I 175-6. Cf. X 391.

Ακόμη σήμερα εκπρεπή νεαρά αγόρια στην “ώρα” της εφηβείας κερνάνε την εορταστική ανδρική ομήγυρη σε ορεινά χωριά της Αλβανίας.

Διαλεχτοί νεαροί χορεύουν (κοῦροι δ' ὀρχηστῆρες ἐδίνεον, ἐν δ' ἄρα τοῖσιν / αὐλοὶ φόρμιγγές τε βοὴν ἔχον, Σ 494-5) στην πόλη εν ειρήνῃ που τορεύει ο Ήφαιστος στη νεότευκτη ασπίδα του Αχιλλέως.

Και στις θυσίες εξάρχουν οι Κούροι, όπως όταν τραβούν ταύρο αφιερωμένο προσφορά στον Ποσειδώνα κι αυτός μυκάζει διαπρύσια, χαίρεται δε με τους σφριγηλούς νεαρούς ο θεός:

ώς ὅτε ταῦρος
ἢρυγεν ἐλκόμενος Έλικώνιον ἀμφὶ Φάνακτα
κούρων ἐλκόντων· γάννται δέ τε τοῖς Ἐνοσίχθων.

Υ 403-5

Πρώτοι και στο κυνήγι οι κούροι (κοῦροι θηρητῆρες, P 726). «Κουρότερος» είναι ο νεότερος (Δ 316).

Και η βία αρμόζει στους Κούρους, Δ 314 και 324, οι οποίοι επερείδονται μεγαλυνόμενοι στη βία της δύναμής τους, «πεποίθασιν βίηφιν», Δ 325.

Η Κουρδότητα, το νεαρώδες, η "ώρα" της εφηβείας, αποτελεί την ακμή και τέλεια ουσία του ανδρός.

Όταν ο Αγαμέμνων ζητεί τον απόλυτο όλεθρο των Τρώων, το εκφράζει χαρακτηριστικά ευχόμενος να μη γλυτώσει κανένας αρσενικός, ούτε αν βρίσκεται ακόμη στην κοιλιά της μάνας του:

*τῶν [sc. των Τρώων] μή τις ὑπεκφύγοι αἰπὺν ὄλεθρον
χεῖράς θ' ἡμετέρας, μηδ' ὅν τινα γαστέρι μήτηρ
κοῦρον ἐόντα φέροι, μηδ' ὃς φύγοι, ἀλλ' ἄμα πάντες
Ιλίου ἐξαπολοίατ' ἀκήδεστοι καὶ ἄφαντοι.*

Ζ 57-60

Όπως σωστά παρατηρούν τα αρχαία Σχόλια *ad loc.* στο «κοῦρον ἐόντα», «ἄχρηστον γὰρ εἰς μάχην τὸ θήλυ». Δηλαδή «κούρος» εδώ σημαίνει τον ἀρρενα, από της τελειότητας της ουσίας σηματοδοτώντας την ουσία και κάθε ἀτομο.

Από τους Κούρους στους Κουρήτες, από τη βιωματική εμπειρία της πραγματικής ζωής στη μυθική και θρησκειολογική πεμπτουσία της, τον δρόμο τον διανύει ήδη ο Όμηρος.

Οι δυο λέξεις είναι γραμματικά παρηλλαγμένοι τύποι της ίδιας μιοφής με διαφορετική κατάληξη αρσενικού, Κούρος και Κούρης. Στην Δωρική Θήρα, εντός του αρχέγονου περιβόλου παρά τον Ναό του Καρνείου Απόλλωνα και τον χώρο των Γυμνοπαιδιών, υπάρχουν μεταξύ των χαραγμένων στους βράχους επιγραφών και ευάριθμες με το όνομα Κό(υ)ρες ή Κό(υ)ρης (IG XII 3 Nos. 350, 354, 355). Και σε βράχο ανατολικά του χώρου των χορειών (No. 371).

Ο Αγαμέμνων προτρέπει και εντέλλει να επιλεγούν από όλους τους Αχαιούς διαλεχτοί αριστείς νεαροί για να πάνε τα δώρα στον Αχιλλέα επί τη απομηνίσει του:

σοὶ δ' αὐτῷ [sc. τῷ Ὀδυσσεῖ] τόδ' ἐγὼν ἐπιτέλλομαι ἥδε

κελεύω

*κρινάμενος κούρητας ἀριστῆας Παναχαιῶν
δῶρα τ' ἐμῆς παρὰ νηὸς ἐνεικέμεν, ὅσσ' Αχιλῆι...*

Τ 192-4

Η έννοια του διακεκριμένου στη “ώρα” της νεαρότητάς του αριστέως ενσωματώνεται στον «Κούρητα» χωρίς προσδιοριστικό επίθετο, αφού ενυφίσταται στην ουσία του, όταν παρακάτω εκτελείται η προσταγή

...ἄμα δ' ἄλλοι δῶρα φέρον κούρητες Αχαιῶν

Τ 248.

Κούρητες συλλογικά είναι φυλετική ομάδα, κάτοικοι της Αιτωλίας, στην περίφημη διήγηση του Φοίνικα των περὶ τον Καλυδώνιο Κάπρο και τα Μελεαγρικά, I 529-599. Η μυθολογία εν προκειμένω δηλώνει την αρχή της κυριαρχίας των Αιτωλών στην Αιτωλία. Οι Κούρητες κατοικούσαν τη χώρα που ονομάζετο πρὶν Κουρήτις. Ο Έφορος διελάμβανε επακριβώς περὶ των Αιτωλικών (70 F122 Fr.Gr.Hist. Jacoby, cf. F115). Με μυθολογικό αρχηγέτη τον Αιτωλό, πρωτογενείς Επειοί από την Ήλιδα κατέκτησαν την Κουρήτιδα που έτσι μετανομάσθη σε Αιτωλία. Στη δεκαετή γενεά από Αιτωλού ο Όξυλος επανήλθε με τους Δωριείς στην Ήλεία κατά την Μεγάλη Κάθοδο. Ειδικές σχέσεις είχαν αναπτυχθεί μεταξύ των Δωριέων στη Δωρίδα και των γειτνιόντων Κουρήτων και Αιτωλών, πράγμα που εξηγεί την ειδική ρύθμιση για την Ήλεία που έκαναν οι Δωριείς όταν έγιναν κύριοι της Πελοποννήσου.

Στη βάση του ανδριάντος του Οξύλου τιμώμενου στην αγορά της Ήλιδος (όταν η πόλη συνοικίσθηκε αμέσως μετά τους Περσικούς Πολέμους) ανεγράφετο το ελεγείο:

*Αἰτωλός ποτε τόνδε λιπῶν αὐτόχθονα δῆμον
κτήσατο Κουρῆτιν γῆν, δορὶ πολλὰ καμών·
τῆς δ' αὐτῆς γενεᾶς δεκατόσπορος Αἴμονος νίδος
Οξύλος ἀρχαίην ἔκτισε τήνδε πόλιν.*

Στράβων X 463-4

Και αντιστρόφως στο άγαλμα του Αιτωλού που υπήρχε στο Θέρμο:

*Χώρης οἰκιστῆρα, παρ' Ἀλφειοῦ ποτε δίναις
θρεφθέντα, σταδίων γείτον' Όλυμπιάδος,
Ἐνδυμίωνος παῖδ' Αἰτωλοί τόνδ' ἀνέθηκαν
Αἰτωλόν, σφετέρας μνῆμ' ἀρετῆς ἐσορᾶν.*

Οι Επειοί εδραιώθηκαν πρώτα στην Καλυδώνα. Τους αγώνες των Κουρήτων, με έδρα τη γειτονική Πλευρώνα, προς εκδίωξη της ξένης παρέμβασης καταγράφει η μυθολογία που διηγείται ο Όμηρος.

[Ο Στράβων διακρίνει παλαιά και νέα Πλευρώνα. Η δεύτερη έχει σπουδαία κατάλοιπα. Η πρώτη πρέπει να έκειτο στα πεδινώτερα, πλησιέστερα προς την Καλυδώνα. Στράβων X 450-451. Της παλαιάς υπέρκειτο βουνό ονόματι Κούριον, από το οποίο μερικοί θεωρούσαν ότι οι Πλευρώνιοι ονομάσθηκαν Κούρητες. Το αντίθετο συνέβη: το βουνό πήρε το όνομα από τους Κούρητες που η σημαντικότερη εστία τους ήταν η Πλευρώνα. Έτσι δεν χρειάζεται να περιορίζεται η περιοχή των Κουρήτων ακόμη και αν υποθέσουμε με τον Στράβωνα (451) ότι αποτελούσαν ένα Αιτωλικό φύλο όπως οι Ευρυτάνες, οι Οφιείς, οι Αγραίοι. Άλλα και αυτή η άποψη συγχέει αρχέγονα και πρωτοιστορικά με μεταγενέστερα ιστορικά δεδομένα. Βάση για τα ιστορικά αποτελεί η τριπλή διαίρεση των Αιτωλών από τον Θουκυδίδη. Άλλα Αιτωλοί είναι ακριβώς οι αρχέγονοι Κούρητες μετονομασμένοι μετά την επικράτηση Επειών ηγεμόνων στην χώρα].

Η παρέμβαση των Επειών (ο Αιτωλός) ήταν περισσότερο ηγετική επιβολή παρά φυλετική και εθνική μετακίνηση. Ο Έφορος θεωρούσε ότι

μετά την υπερίσχυση των Αιτωλών, οι Κουρητες εξανέστησαν και μετέβησαν στην Ακαρνανία. Άλλα το ορθότερο είναι να υποθέσουμε ότι η Ακαρνανία αφομοιώθηκε ενωρίς προς τα Κουρητικά της Αιτωλίας, η δε αφομοίωση αυτή μάλλον απλώς εντάθηκε μετά την επιβολή της Αιτωλικής δυναστείας στην Αιτωλία. Στα Ακαρνανικά όρη θα συνεχίστηκε ο τρόπος ζωής των Αιτωλικών, Κουρητικός προσομοιάζων προς τα Δωρικά ήθη. Ο Α-καρν-άν μάντις Κάρν-ος, «μαντευομένου εξ Απόλλωνος» (Παυσανίας, III, 13,3), ο οποίος έδωσε το θείο αντίστοιχο επίθετο στον Απόλλωνα κατά την Δωρική εκδοχή που επεκάθησε επί του συσχετισμού του νέου θεού με τον θείο Κριό, δαίμονα της γονομότητας, καθώς και το μαντικό γένος των Ιαμιδών στην Ηλεία, δείχνουν μαζύ την σθεναρή και ογκηρή ΔωρικοΚουρητική επιφρονία σε Ακαρνανία και Ηλεία.

Θρησκειολογικά αυτό εκφράζεται με την πανάρχαιη και ιδιαίτερη λατρεία του Απόλλωνα στη συζυγία Δελφών (παρά τη Δωρίδα του Παρνασσού) και Θέρμου (στα Αιτωλικά όρη). Το ότι ηγετικές ομάδες εξ Ηλείας (οι περί τον «Αιτωλό») επιβλήθηκαν στις αδέσποτες ορδές των Κουρήτων εμφαίνεται από την παράδοση που αποδέχεται ο Έφιδος ότι εκείνες έκτισαν τις αρχαιότατες πόλεις της Αιτωλίας. Και όντως όλα τα αναφερόμενα πολίσματα στον Ομηρικό Κατάλογο για την Αιτωλία ευρίσκονται στη στενή παραθαλάσσια ζώνη περίπου από το βουνό Χαλκίδα μέχρι το Μεσολόγγι. Αντίστοιχα, αν και σε πολύ μικρότερο βάθος και λιγότερο πλάτος, οι Δωριείς πήραν αρχηγούς τους Ηρακλείδες για την Κάθοδό τους στην Πελοπόννησο, συνεχίζοντας μια σχέση που είχε αρχίσει με τον Δωριέα Αιγίμιο και τον Ηρακλή τον ίδιο πριν, κάτι που θρησκειολογικά πάλι εκφράζεται με το μέγα Δωρικό κέντρο λατρείας του Ηρακλή στα νότια υψώματα της Οίτης (Πυρά Ηρακλέους).

Κατά ορισμένους αρχαίους ιστορικούς η ζώνη στα βόρεια του Πατραιϊκού κόλπου όπου οι αρχαιότερες γνωστές Αιτωλικές πόλεις

φέρεται να υπέστη επίσης την επίδραση και παρουσία Αιολέων, όταν Αιολικές ομάδες κατήλθαν από τη Θεσσαλία μαζί με τους Βοιωτούς που εγκαταστάθηκαν στη Βοιωτία (Στράβων X, 464-465). Η πίεση των Βοιωτών εξώθησε και Υαντες που πριν κατοικούσαν αυτόχθονες την περιοχή (cf. τη μεταγενέστερη Φωκική Υάμπολι) να μετοικήσουν στην Αιτωλία, κατά τον Απολλόδωρο (244 F205 Fr.Gr.Hist. Jacoby). Η παραλιακή ζώνη από Χαλκίδος εις Μεσολόγγι εκαλείτο τον 5ο αιώνα Αιολίς, Θουκυδίδης III, 102, 5: ἀλλ' ἐς τὴν Αἰολίδα [τὴν] νῦν καλούμενην, Καλυδῶνα καὶ Πλευρῶνα καὶ [ἐξ] τὰ ταύτη χωρία, καὶ ἐς Πρόσχιον τῆς Αἰτωλίας.

Και του Απολλοδώρου μεν η γνώμη δεν αντιλέγεται από γνωστό στοιχείο. Των ιστορικών όμως των διηγουμένων περί Αιολικής παρουσίας ευλογότερη είναι η υπόθεση αρχηγετικών παρεισφρύσεων Αιολιδών. Οι Πορθιονίδες (στους οποίους ανήκει και ο Οινεύς της Καλυδώνος) από τη μητέρα τους ήσαν Αιολίδες κατά τα μυθολογικά σχετικά, προπάππος τους μάλιστα ήταν ο Αχελώος συζευχθείς με την Περιπήδη του Αιόλου (cf. πρόχειρα e.g. *Fragmenta Hesiodae*, Merkelbach et West, p. 7 ad. Fr. 11). Τέτοιου είδους αρχηγετικές επικρατήσεις δεν επηρεάζουν τα βασικά πολιτισμικά, θρησκειολογικά και γεωπολιτικά δεδομένα. Η πανταχού της Ελλάδας παρουσία Αιολιδών υποδηλώνει διασπορά και πανσπερμία (αίολος ο ποικίλος) Θεσσαλικής στελέχωσης και επικράτηση ηγετικών ομάδων από εκεί στην αρχή της Ελληνικής κοσμοϊστορικής Επανάστασης, δικαιώνοντας εν μέρει αυτούς που θεωρούσαν Έλληνες κυρίως κατοίκους αρχικά της Θεσσαλίας. Cf. την πατρίδα του Φοίνικος, «Έλλαδα καλλιγύναικα», I 447, στο Ορμένιο της Θεσσαλίας.

Αλλά η πολιτισμική σφραγίδα της ταυτότητας του Ελληνισμού έμελλε να τεθεί από την ολίγη ζύμη των Δωριέων που ζύμωσε μεγάλο φύραμα. Και στο πολιτισμικό πεδίο ο ρόλος των Κουρήτων της Αιτωλίας είναι σπουδαιότερος από τον των Αιολιδών.

Η συνέχιση της κατοίκησης των Κουρήτων στην Αιτωλία και μετά τα Αιτωλικά τεκμαίρεται και από τους Θεστιείς, πάλι εντοπιζόμενη στην ακρόπολη του Βλοχού (παρά την Μονή της Παναγίας του Βλοχού) βόρεια της Τριχωνίδας και όχι μακριά από το Θέρμο. Το όνομα προέρχεται από τον Θέστιο, πατέρα της Αλθαίας και άνακτα της Πλευρώνας από την οποία ως κέντρο οι Κουρήτες εμάχοντο τους Αιτωλούς της Καλυδώνας.

Η εξεζητημένη κόμμωση και η επιτήδευση περί την ενδυμασία απεδίδοντο στους Κούρητες της Αιτωλίας – πρωτότυπα των Αρχαϊκών Κούρων.

καίτοι τινὲς καὶ συνοικειοῦν βούλονται ταῦτ’ ἐκείνοις [sc. τους φυσικοὺς λόγους προς τα διάφορα μυθολογήματα], καὶ τυχὸν ἵσως ἔχονται τινος πιθανοῦ· θηλυστολοῦντας γάρ, ὡς αἱ κόραι, τοῦνομα σχεῖν τοῦτο τοὺς περὶ τὴν Αἰτωλίαν φασίν· εἶναι γὰρ καὶ τινα τοιοῦτον ζῆλον ἐν τοῖς Ἑλλησι, καὶ Ἰωνας ἐλκεχίτωνας εἰρῆσθαι, καὶ τοὺς περὶ Λεωνίδαν κτενιζομένους, ὅτ’ ἐξῆσαν εἰς τὴν μάχην, καταφρονηθῆναι λέγουσιν ὑπὸ τῶν Περσῶν, ἐν δὲ τῇ μάχῃ θαυμασθῆναι. ἀπλῶς δ’ ἡ περὶ τὰς κόμας φιλοτεχνία συνέστηκε περὶ τε θρέψιν καὶ κουρὰν τριχός, ἄμφω δὲ κόραις καὶ κόροις ἐστὶν οἰκεῖα· ὥστε πλεοναχῶς τὸ ἐτυμολογεῖν τοὺς Κουρῆτας ἐν εὐπόρῳ κεῖται.

Στραβών X 466-7 (στη μείζονα παρέκβαση που ο Γεωγράφος κάνει περί των Κουρήτων).

Κόρος (πλησμονή) και κουρά ενδελεχής και κατατεχνημένη διαμορφώνουν την εικόνα του σφύζοντος και σφριγώντος και οργώντος νεαρώδους εφήβου. Χαρακτηριστικά που σε όλους τους άλλους πολιτισμούς προσάδουν μάλλον προς την θηλύτητα, επανέρχονται με τον Ελληνισμό στον φυσικό τους κύριο φορέα, το άρρεν (όπως είναι πρόδηλο και στα ανώτερα ζώα), μάλιστα δε κατά την τέλεια ώρα της ακμάζουσας και γι αυτό επιδεικτικής εφηβείας, χωρίς απώλεια ρώμης, αλλά αντιθέτως με θαυμαστική επαύξηση της δυναμικής της.

Ανευρίσκουμε τα σπέρματα του Αρχαϊκού Ελληνισμού στις χρυσές ορδές των ρωμαλέων, βίαιων, υπερήφανων και επιδειξιομανών επι-φανών νεαρών επιδρομούντων στους ορεινούς όγκους της Στερεάς Ελλάδος από Ακαρνανικών ορέων στα Δυτικά μέχρι Παρνασσού, Οίτης και Ελικώνος Ανατολικά.

25 Νοεμβρίου 2015