

## Απόστολος Πιερρός

# *Η Επιφάνεια του Δωρικού Απόλλωνα και η Ανάδυση της Μορφής του Κάλλους από τον Χθόνιο Κόλπο, την Ουράνια Βία και τον Τονικό Φαλλό*

Όλη η ιστορία του ανθρώπου, από την ανάδυσή του με την ανακάλυψη της φωτιάς και την παλαιολιθική εποχή του, ώδινε την φανέρωση του Απόλλωνα. Αυτός είναι το «τέλος» της ιστορίας.

Στο μέγα υπομόχλιο του Ελληνισμού, στην Παραστασία της Αρκαδίας, στον μαγικό τόπο του ειδυλλιακού τρόμου όπου με φρίκη βυσσοδομούνται τα κοσμικά μεγέθη και η γέννα του φοβερού φωτός, εκεί συμβαίνουν στον μόχθο του χρόνου όλα τα προεόρτια της αιωνιότητας.

1/ Από το μυστικό βάθος των κολπικών μυχών της σήψης γέννησης και θανάτου, από τα γυναικεία μυστήρια της χθόνιας γονιμότητας, με τον διπλό βιασμό της Παρθένου Κόρης από τον Θάνατο – Άδη, και της Μάνας Γης (Δή-μητρος) από τον χθόνιο Φαλλικό Επιβήτορα (Ιππιο Ποσειδώνα), την άλλη όψη του Θανάτου, από τον βιασμό της ζωής και του θανάτου, βγήκε η Δέσποινα, Παρθένα Κυρία του Γίγνεσθαι στον Χρόνο.

[Ούτε κύουσες ούτε θηλάζουσες επετρέπετο να μυηθούν την μεγάλη Τελετή της Λυκόσουρας, στην εστία της λατρείας της Δέσποινας. Ένα τμήμα του πινακίου που αναφέρει ο Παυσανίας (VIII, 37, 2) με την

αναγραφή της Τελετής, έχει βρεθεί και εκεί αναφέρεται η απαγόρευση, IG V, 2 No. 514. 12-3. – Απαγορευόταν η είσοδος στο άγιο ιερό της Δεσποινής σε φέροντες οποιοδήποτε τεκμήριο πλούτου. Αν εισερχόταν κανείς έτοι στολισμένος έπρεπε να αφιερώσει το «περιττό» (και με τις δυο έννοιες) στο Ιερό (επιγραφή τελετής)].

**2/ Ο Κύριος των Δυνάμεων, ο Ουράνιος Ἄρχων που λατρεύεται στους Υψηλούς Τόπους με θυσία αἵματος, με την φρική θυσία του πολυτιμώτερου, ο Τέκτων που σχηματίζει τον Κόσμο με τις δημιουργικές τομές του Πέλεκυ, γίνεται το Φως που καίει και καθαίρει και θερμαίνει και φωτίζει, ο Ήλιος της Δημιουργίας.**

[Λύκαιος ο Ζεύς, Λύκαιον, ὁρος του φωτός. Πβ. λυκάβας, ο ενιαυτός (λυκο + βαίνω). Λυκαυγές, λυκόφως, αμφιλύκη (= σούρουπο), Λυκαβηττός, λύχνος, λευκός, λύκος. Ίδια ρίζα Λατινικά lux, lumen, lucidus, lupus. Από την Αρκαδία εθεωρούντο ότι προήρχοντο τα Ρωμαϊκά Lupercalia. – Οι δημιουργικές και κυβερνητικές τομές και πληγές του φωτός υποδηλούνται στην γλώσσα του Ησύχιου s. v. απελύκησεν· απέτεμεν. «τα πάντα οιακίζει κεραυνός», Ηράκλειτος. - Λυκόσουρα, από το ωρέω και ωρεύω, φροντίζω, προσέχω, φυλάσσω, επιτροπεύω. Πβ. Ησύχιος, s. v. ωρείν· φυλάττειν, όθεν και ο θυρωρός λέγεται. Η Λυκόσουρα προσέχει το Λύκαιον, η Δέσποινα φροντίζει (σαν προηγούμενη φανέρωση της Αρτέμιδος – Ειληθυίας) τον Γεννηθέντα του Φωτός, καθώς ο Ζευς γεννήθηκε εκεί γύρο – Λούσιος ο ποταμός επειδή λούστηκε και πλύθηκε η Ρέα μετά την γέννα, Λύμαξ ο παραπόταμος της Νέδας στην Φιγάλεια επειδή καθάρισθηκε η Ρέα στην γέννα και τα λύματα (καθάριματα) πέσαν στο ρέμα. Νέδα (ο ποταμός από το Λύκαιο), Αγνώ (η πηγή στο βουνό Λύκαιο) και Θεισόα (η πόλη εκεί), τροφοί του Διός βρέφους. Κουρήτες και Κορύβαντες εκεί επίσης, παριστώμενοι στην βάση του λατρευτικού συμπλέγματος του Δαμοφώντα στον ναό της Δέσποινας στην Λυκόσουρα.].

**3/ Όπως η Δέσποινα, έτσι και ο Παν είναι κατ' εξοχήν αρχέγονοι Αρκαδικοί θεοί. Ο μέγας Δαίμων του ενιαυτού, ο νεαρός ἀρρην θεός που πεθαίνει και ανασταίνεται κατά τον ρυθμό του χρόνου στην ιραταιή περιοδικότητα σε όλη την ζώνη της Ανατολικής Μεσογείου, ο διασπώμενος Ὀσιρις της Αιγύπτου, ο κατασπαρασσόμενος Ἅδωνις της Συρίας, ο Ταμμούζ της Βαβυλώνος, ο ευνουχιζόμενος Ἄττις της Ανατολίας, ο διαμελιζόμενος Διόνυσος της Θράκης, οι νεαροί θεοί του Ελλαδικού χώρου από την προολύμπια θρησκευτικότητα, ο μέγας κούρος της Κρήτης, ο Υάκινθος της Λακεδαίμονος, ο Ισμήνιος των Θηβών, ο Πύθων-Διόνυσος των Δελφών – το αρχέτυπο αυτό του παρέδρου της Μεγάλης Θεάς μεταλλάσσεται στον Πάνα της Αρκαδίας. Εδώ τονίζεται η ταυτότητα των αντιθέτων, - η ανήσυχη απόλυτη σιγή ενός καλοκαιρινού**

απογεύματος στο ιερό του Πανός σε μυχό δυτικής πλαγιάς του Λυκαίου όταν δεν ακούγεται τίποτα και δεν κουνιέται φύλλο, και ο λυτρωτικός ορυμαγδός του ξεσπάσματος της ἀγριας φύσης, - η ηρεμία και ο πανικός, - το νεαρό κάλλος και η ζωώδης γεροντική παραμόρφωση, - το λείο άνω και δασύτριχο κάτω μέρος του πανικού σώματος, - ο ἀνθρωπος και ο τράγος. Η έμφαση πέφτει εδώ στην φαλλική θαυματουργία του πλαγιάζοντος και ορθιάζοντος ανάρθρωτου μέλους, στην ταυτότητα του ίδιου ιδιαίτερου πράγματος σε δυο διάφορες και ενάντιες καταστάσεις του, - αντί στην μυσταγωγία της ταυτότητας ζωής και θανάτου. Τα γυναικεία μυστήρια του βιασμού της παρθένου σε μητέρα, και βιασμού από τον Ἀρχοντα του Λαβυρίνθου της ὑπαρξῆς, το αίνιγμα της εισόδου του θανάτου στην ὑπαρξη με την γενετήσια πράξη, της διαλεκτικής γέννησης και θανάτου που συνιστά την ζωή στο γίγνεσθαι του χρόνου (κάθε στιγμή πεθαίνουμε και γεννιόμαστε συρράπτοντας ἐτσι την συνέχεια της ὑπαρξῆς στον χρόνο), - αυτά τα μυστικά αντικαθίστανται από τα ἀρρενα θαύματα του τόνου της ὑπαρξῆς αρχετυπικά συμβολιζόμενα στο εντεταμένο ανδρικό αιδοίο, στην Πανική ουσία του τραγόμορφου θεού. Ορεινός, δασικός και ποιμενικός θεός των δρυμών και βοσκοτόπων φηλά στα Αρκαδικά βουνά. Από την πεδινή, γεωργική πρωτοκαθεδρία και ἔμφαση μεταβαίνουμε στην ορεινή, κτηνοτροφική προτεραιότητα με πλαίσιο τα δάση, τους λόγγους και τις ἀγρια κατάφυτες πλαγιές των βουνών φηλά. - Ο Αγυιεύς που αφομοιώθηκε μετά από τον Απόλλωνα - χωρίς γυία, χωρίς μέλη σε ἐνα διαρθρωτικό σκελετό. Ισταται ο φαλλός χωρίς αρθρώσεις και δομή στήριξης, από μόνη την ἐνταση του τόνου του, ὅπως το ον υπάρχει μέσα και πάνω στο μηδέν χάρη στην ἐνταση του υπαρξιακού τόνου του.

[Ο Παν φροντίζει και κυβερνά την Αρκαδία («Αρκαδίας μεδέων» - ίδια ρίζα τα μήδεα, ἀρρενα αιδοία), πάρεδρος της Μεγάλης Μητρός («Ματρός μεγάλας οπαδέ»), «φύλαξ των σεμνών αδύτων» (των μυστικών μυχών» της Μεγάλης θεάς), και ταυτόχρονα τερπνό ενδιαφέρον των σεμνών Χαρίτων («σεμνών Χαρίτων μέλημα / τερπνόν»). Πίνδαρος Fr. 95 Maehler. Τον Πάνα οι Ολύμπιοι αποκαλούν πανενεργό κύνα («κύνα παντοδαπόν») της Μεγάλης θεάς, πάρεδρο, φροντιστή και φύλακά της. Πίνδαρος, Fr. 96 M.-Στην μια όψη του αριστουργηματικού κρατήρα του Ζωγράφου του Πανός (Boston 10. 185), καλλιτέχνη που ονομάστηκε ακριβώς από την εικονογραφία αυτού του αγγείου, παρίσταται δεξιά στην ἀκρη ἐνας Ερμής με υπερεντεταμένο μέγα αιδοίο σε στήλη ιδρυμένη πάνω σε βράχους. Ἐνα ορεινό πετρώδες τοπίο σημαίνεται. Δεξιά ο Παν, με το πάγκαλο σώμα νεαρού στην ὡρα της ακμής του, και ακμάζον εντεταμένο αιδοίο, τραγοκέφαλος, με οπλές για πέλματα και μικρή ουρά στην μέση πίσω, κυνηγά προς τα αριστερά φεύγοντα ἐφηβο που κραδαίνει στο υψωμένο δεξι χέρι μαστίγιο. Ο νεαρός είναι ντυμένος με χιτώνα αναζωσμένο στην μέση μέχρι την μέση των μηρών για να μπορεί να τρέχει, φοράει δε από πάνω δέρμα τράγου δεμένο στον δεξιό του ὡμο, ἔχει σκουφο από προβιά,

ενδρομίδες δεμένες ψηλά στην κνήμη. Το αγόρι είναι ορεινός ποιμένας. Είχε μαστιγώσει την Ερμαϊκή στήλη στην Πελασγική ιεροπραξία της διέγερσης (όπως στην διαμαστίγωση των εφήβων κατά την φοβερή τελετουργία της Ορθίας Αρτέμιδος στη Σπάρτη), οπότε επεφάνη ο Παν με εμφανές το αποτέλεσμα της διέγερσης και επέπεσε στον νεαρό, Ένας τόνος σκέρτου διατρέχει με μαεστρία την σύνθεση. J. D. Beazley, *Der Pan-Maler, 1931, Taf. 2; 4.*].

[Για την αναλυτική τεκμηρίωση και διαπραγμάτευση όλων των διαστάσεων των θεμάτων δείτε κυρίως την σειρά των μελετών μου στον ιστότοπο του Ινστιτούτου, τμήμα Research Projects, κατηγορία «Απόλλων Επικούριος».

Ιδιαίτερα δείτε στην σειρά «Απόλλων Επικούριος στις Βάσεις. Θεός, Ναός, Τόπος» τα:

- A) «Πελασγικά Προλεγόμενα: Λύκαιον, Παρρασία, Βάσσαι»
- B) «Γη Μήτηρ και Παν ο Μέγας»
- C) «Πελασγικά Πανικά Δρώμενα: Ιερατική Μαστίγωσις Διέγερσης»
- D) «Παν ο Μέγας Τέθνηκεν. – Ιεροτελεστία του Έαρος: Συμβολισμοί Θανάτου και Ανάστασης σε Sumer και Αρκαδία»
- E) «Η Μέλαινα Δήμητρα της Φιγαλείας: Φύση και Ιστορία της Λατρείας»
- Z) «Φιγαλειακά. Τόπος και Ιστορία, Θεοί και Πολιτισμός»
- H) «Λυκόσουρα, Λύκαιον και ο Ναός του Επικουρίου Απόλλωνος στις Βάσεις»

– Για μια χρήσιμη συλλογή κειμένων των πηγών σχετικά με τις λατρείες στην Αρκαδία, πβ. W. Immerwahr, *Die Kulte und Mythen Arkadiens, 1891.* - Για την θήλεια θρησκευτικότητα της Αρκαδίας, χρήσιμο αλλά με περίσκεψη χρησιμοποιούμενο το έργο του R. Stiglitz, *Die Grossen Goettinnen Arkadiens, Der Kultname ΜΕΓΑΛΑΙ ΘΕΑΙ und seine Grundlagen, 1967.* ].



Η ασύλητη παρθενία της Δέσποινας, Κυρίας της γενετήσιας στυγερής μείζης και τόκου και Εφόδου της γενέσεως, και το σκληρό Φως του Κυρίου των Δυνάμεων, τρίτον δε το φαλλικό κέντρο του Πανός, προετοίμαζαν και συνέκλιναν προς την Απολλώνια επιβολή.

Η Δέσποινα έδειχνε στην μελλοντική Απολλώνια απεξάρτηση από την μέριμνα του χρόνου στην μείζη και γέννηση με την καθιέρωση της

δεσπόσυνης παρθενίας στα γυναικεία μυστήρια. (Έτσι η Πυθία αρχικά ήταν κόρη παρθένος, μετά δε ανάρμοστο γεγονός βιασμού, υπερήλιξ γυνή μακράν της κλιμακτηρίου).

**Ο Μέγας Κυριάρχης** μετατράπηκε στο σκληρό και τομόν **Φως** που θέλει το απόλυτο πέρας στα πράγματα, στο άσκιο πεδίο που σαφώς ορίζονται τα όντα χωρίς θολούρα περιγράμματος και δομής, στο Ήλιακό μεγαλείο και τον **Κεραύνιο Δία**. Προιδεασμός και αυτά της ανάδυσης της Μορφής του Κάλλους.

Τρίτον επί ταύτα, ο τραγικός κύκλος πλήρους ζωής και αμενηνού ειδώλου, θανάτου και ανάστασης, μεταστοιχειώνεται με τον Πριαπικό συμβολισμό του Πανός στην άγρια χαρά της διέγερσης και την χαρμολύπη του απότονου κατευνασμού, απομακρυνόμενη από τα γενετήσια και θανατηφόρα μαρτύρια του χρόνου.

Έτσι, όταν το συστατικό Δωρικό βίωμα του Κουρητικού Κάλλους συνάντησε με την Κάθιδο στην Πελοπόννησο τις προϋπάρχουσες εν σπέρματι τρεις αυτές ροπές που συνέκλιναν προς την Απολλώνια αποκάλυψη, ανήφθη το καθαρό φως της αιώνιας τελειότητας, επεφάνη ο Απόλλων και ανεδύθη η Μορφή – υπερβάθηκε ο χρόνος μέσα στον χρόνο, και οι παλαιές διηγήσεις αρχοντικών ανδραγαθημάτων και παθημάτων μετατράπηκαν σε μύθους ηρωικής κατίσχυσης της δαιμονικής τάξης του χρόνου, σε νίκες του Θησέα κατά του Άρχοντα του κόσμου τούτου, του Μινώταυρου στον Λαβύρινθο του χρόνου, κατά του Σίνι του ολέθρου, σε θριάμβους του Ηρακλή στους άθλους κατά μορφών της κοσμικής Ανάγκης στον χρόνο με τις οποίες παλεύει η ανθρώπινη ύπαρξη, σε Αργοναυτικές εκστρατείες και Κενταυρομαχίες και Αμαζονομαχίες.

Με την επικράτεια του Απόλλωνα, τονίστηκαν οι προϋπάρχουσες τάσεις της Πελασγικής, Αρκαδικής θρησκευτικότητας.

Στον Ολύμπιο «Κόσμο», (ο κόσμος δεν είναι πια η τάξη της ανάγκης αλλά η τάξη του κάλλους, το όμιορφο σύμπαν, ο «Κόσμος»), η Δέσποινα έγινε η Παρθένα Άρτεμις, ο θήλυς Απόλλων σε φυσιογνωμία και συμπεριφορά, η Παρθένα με την ανελέητη αποστροφή προς την γενετήσια μείζη και την φρικτή τιμωρία απόπειρας βεβήλωσης της κορικής αγνείας. (Ακταίων). Παρά την γενετήσια πράξη ἀνθισε η ερωτική παιδιά.

*Άφροδίτα μὲν οὐκ ἔστι, μάργος δ' Ἔρως οἴδα <παιᾶ> παίσδει,  
ἄκρ' ἐπ' ἄνθη καβαίνων, ἦ μή μοι θίγῃς, τῷ κυπαιρίσκω.*

Αλημάν Fr. 147 Calame = 58 Page, Campbell

Αντίστοιχα, ο τρομερός Λύκαιος Ζευς της φρικτής θυσίας, το φως που καιει, ο κεραυνούχος, αποκτά σώμα τέλειου Κούρου, μακρά διάκοσμη κόμη αν και πρόσωπο ώριμου ἀνδρα, και ανέχει με το ἐνα χέρι τον κεραυνό, με το ἄλλο δε τον κοσμικό ανθό, το νέο σύμβολο της κυριότητας, - αυτός δε ο κατακαίων κατασκηπτόμενος κεραυνός ανθίζει εις ερατή μορφή κάλλους.

[Παράδειγμα ο Ζευς του Ugento. Cf. N. Degrassi, *Lo Zeus Stilita di Ugento*, 1981. Δείτε τις μελέτες μου στον ιστότοπο, τμήμα Research Projects, κατηγορία «Δωρικές Μελέτες», (α) Εξαπολλωνισμός του Δία: η Υπέρτατη Δύναμη του Κάλλους (ο Απολλώνιος Ζευς του Μονάχου), και (β) «Οι Θυρεατικοί Στέφανοι και ο Απόλλων-Ζευς του Ugento». – Για τον ανθοκέραυνο της Ολυμπίας στα τοπικά αρχαία νομίσματα, δείτε Ch. T. Seltman, *The Temple Coins of Olympia*, 1921, 1975.]

Και τελειώνουμε την μεθοδική επαναλαμβανόμενη τριλογία με τον Πάνα, που από αγροίκος τραγώδης ποιμενικός και της ἀγριας φύσης, γίνεται «χορευτής τελειότατος θεών» (Πίνδαρος, Fr. 99 Maehler) και φρόντισμα των Χαρίτων (supra), ο πριν ζωόμορφος δασύτριχος! Τέλειος ορχηστής και ἀναξ της αγλαΐας είναι βέβαια ο Απόλλων, ὅπως παρίσταται στον Ομηρικό Ύμνο εις αυτόν (vv. 182-206), και όπως βεβαιώνει ο Πίνδαρος:

*όρχήστ' ἀγλαΐας ἀνάσσων, εύρυφάρετρ' Ἀπόλλον*  
(Fr. 148 Maehler)



Ο Απόλλων αποτελεί το αρχέτυπο, την ιδέα και την συνείδηση του κλασσικού πολιτισμικού Ελληνισμού. Η λατρεία του είναι αυτό που χαρακτηρίζει ουσιαστικά τον Ελληνισμό και τον διαχωρίζει από όλα τα ἄλλα ανθρώπινα φαινόμενα στην ιστορία – και τον αντιπαραθέτει συλλήβδην προς ἀπαντα. Εδώ ευρίσκεται η ρίζα του δίπολου Ελληνες και Βάρβαροι. Όποιος δεν λατρεύει τον Απόλλωνα είναι θεμελιωδώς βάρβαρος, όσο αυθεντικά φυσικός, όσο τεχνητά πολιτισμένος και να είναι. Λατρεία του Απόλλωνα θα πει απόλυτη γοητεία της Μορφής, ανακτορεία του Κάλλους, ἔγχρονη ὑπαρξη ζώσα την εορταστική παιδιά της αιωνιότητας, αμεριμνησία για τις ανάγκες του χρόνου, αδιαφορία για τους

πυλώνες του, - θα πει το Μέγα Στάσιμο του «Τέλους» στην Μορφή του Κάλλους.

[Για τους πολιτισμένους της ανατολικής ζώνης του γεωπολιτικού μας χώρου, τους Λυδούς και τους Πέρσες του 6<sup>ου</sup> και των αρχών του 5<sup>ου</sup> αιώνα π. Χ. ο Απόλλων είναι ο χαρακτηριστικός «θεός των Ελλήνων». (Ηρόδοτος, I, 87, 3; 90, 2). Για τους άλλους υφίστανται αντιστοιχίες σημαίνουσες και ουσιαστικές με δικούς τους ή γειτονικούς θεούς, αφού πρόκειται για εφόδους λειτουργιών στον χρόνο, για αρχές διαστάσεων της ανθρώπινης ύπαρξης στην μέριμνα για τις ανάγκες του χρόνου. Το καινό ευαγγέλιο είναι η αποκάλυψη του κάλλους ως τελειότητας και «τέλους» άχρονης αιωνιότητας. Εκεί δεν υπάρχουν και δεν μπορούν να υπάρχουν σημαντικές ομοιότητες και οργανικές αναλογίες άλλων ξενικών θεών προς τον Απόλλωνα. – Το όνομα του Απόλλωνα δεν απαντά καν στα Μυκηναϊκά (cf. M. Gérard-Rousseau, *Les Mentions Religieuses dans les Tablettes Mycénienes*, 1968). - Για τον Απόλλωνα, την Δωρική φύση του, και τις μεταμορφώσεις του που διαμορφώνουν τον πολιτισμικό Ελληνισμό, δείτε τις πολυάριθμες και εκτεταμένες μελέτες μου στον ιστότοπο («Δωρικές Μελέτες», «Ολυμπιακές Μελέτες», «Απόλλων Επικούριος», «Στο Μουσείο της Σπάρτης», «Κάλλος και Ιστορία. Ο Δωρικός Άξονας», «Σπάρτη και Ολυμπία», «Μορφολογικές Έρευνες», κλπ.). Χαρακτηριστικά δείτε:

- (α) «Το Όνομα του Απόλλωνος. Έρευνα Γραμματικής Θρησκειολογίας του Ελληνισμού»
- (β) «Οι Μορφές του Απόλλωνος και οι Αξίες του Ελληνισμού»
- (γ) «Ολυμπία, Ολύμπια Θρησκεία και η Μορφή του Απόλλωνα (Παράλληλοι Βίοι Ποίησης και Πλαστικής)». –
- (δ) «Ο Ανθός του Κόσμου. Συμβολή στον Συμβολισμό της Φανέρωσης»
- (ε) «Έρως Καλού. Το Δωρικό Πνεύμα και η Δημιουργική Αρχή του Ελληνισμού»
- (ζ) «Παιδός η βασιληή. Το Κοσμικό Παιχνίδι του Κάλλους»
- (η) «Το Αίνιγμα του Αρχαϊκού Χαμόγελου, ή Τα Άνθη του Έαρος. Το Μειδίαμα του Κούρου, το Παιχνίδι της Χαρμοσύνης και το Πνεύμα του Συμποσίου στην Σπάρτη»
- (θ) «Το Νόημα των Κούρων»
- (ι) «Απόλλων και το Αίνιγμα του Χρόνου». –

Για την εικονογραφία του Απόλλωνα, την φανέρωση της ουσίας του δηλαδή στην Ελληνική τέχνη, την ενεργό Επι-φάνειά του, δείτε *in primis*, K. A. Pfeiff, Apollon, Die Wandlung seines Bildes in der Griechischen Kunst, 1943. Cf. M. Flashar, Apollon Kitharodos, Statuarische Typen des musischen Apollon, 1992; E. M. Schmidt, Der Kasseler Apoll und seine Repliken, (Antike Plastik, Lieferung V), 1966; O. Deubner, Hellenistische Apollogestalten, 1934. Cf. J. Fink, Der bildschoene Juengling, Wandlung eines klassischen Ideals, 1963.].

Το συστατικό βίωμα των νεαρωδών ορδών περί τον Δωρικό πυρήνα στις ορεοίβιες διαμονές τους της Ηπειρωτικής Ελλάδας, (κυρίως κατά το μεγάλο τόξο από νότια Πίνδο και τα Αθαμανικά όρη δια των Αιτωλικών συμπλεγμάτων, των Βαρδουσίων (Κόραξ, όνομα Απολλώνιας σύνταξης), της Οίτης προς βιορρά, της Γκιώνας και του Παρνασσού προς νότο), ήταν της ἀνοιξης του βίου, της ὥρας της ακμής της ὑπαρξης. Οι Κουρήτες της Αιτωλίας και της Εύβοιας, ὅπως και η Απολλώνια μυθολογία και λατρεία σε νευραλγικά σημεία του τόξου (Θέρμος, Δελφοί, Αιολίς της Αιτωλίας) αλλά και διάσπαρτη κατά τόπους (Βοιωτία, Φωκίδα), εκφράζουν ακριβώς την κυριαρχία αυτού του Κουρικού βιώματος. Κουρήτες σε αυτό το πλαίσιο είναι ακριβώς τα Παλληκάρια του νεώτερου Ελληνισμού.

[Το ότι οι νεώτεροι Κουρήτες, αν και αυτοί ἐκαναν την Επανάσταση, ενώ τα «σοφά»ι σχέδια των Ευρωπαϊκά πεφωτισμένων και οι συνωμοτικές τους πονηρίες απέτυχαν ευθύς εξ αρχής παταγωδώς, όμως «καπελώθηκαν» από τους αποτυχημένους, είναι η ιλαροτραγωδία του Νεοελληνικού κράτους και η πηγή της καθολικής αποτυχίας του. Άλλιώς έγινε στην Σπάρτη – ο Λυκούργος βρήκε την μορφή που ανταποιρινόταν στο βίωμα των κούρων του. Το πλησιέστερο σε μας θα ήταν αν το ἐκανε ο Καποδίστριας].

Ο Απόλλων εξέφραζε αυτό το Κουρητικό βίωμα των ορδών του, συμβολιζόμενο με τον εφηβικό φαλλό. Αυτό το φάσμα ωδηγούσε τις θείες αγέλες των νεαρωδών παλληκαριών στις περιπλανήσεις τους αρπαγής και βίας (Κλέψτες). Ο γηγήτωρ και προστάτης της αγέλης Φαλλός, έκφραση της ίδιας της ρωμαλέας ακμής των λατρευτών του της ομάδας, είναι ακριβώς το πρωτότυπο του κωνικού Δωρικού Απόλλωνα Αγυιέα («κίων εις οξύ λήγων»).

[Διευχίδας, Fr. 2a, 2b Piccirilli, με τις δικές μου διορθώσεις των διεφθαρμένων σημείων].

Από τον αρχέγονο Αγυιέα προήλθε σε δεύτερο στάδιο ο παντογνώστης (τετράωτος) και παντοδράστης (τετράχειρ), παρθένιος από γυναικείας μείζης, Αμυνλαίος Απόλλων. Έτσι ήταν το αρχέγονο ξόανο του θεού στις Αμύκλες.

[Τετράωτος και τετράχειρ, δ. S. Wide, Lakonische Kulte, 1893, pp. 68-9. Ιδίως δ. Ησύχιος, s. vv. κυνακίας, και κουρίδιον. Στο δεύτερο χωρίο αναγνωστέον: **κουρίδιον· παρθένιον. καὶ τὸν ἐκ παρθενίας ἄνδρα. Λάκωνες δὲ κουρίδιον καλοῦσι <τὸν> παρ' αὐτοῖς τετράχειρον Απόλλωνα.**].

Η τρίτη μορφή αντιπροσωπεύεται από το κολοσσικό, υπερμέγεθες ἄγαλμα του θεού στις Αμύκλες, αποτελούμενο από χάλκινα ελάσματα συνηλωμένα μεταξύ τους. Το σώμα του ήταν ἐνας φαλλικός χάλκινος κύλινδρος με προεξέχοντα μόνο κάτω τα ἀκρα πόδια. Αγριωπή κεφαλή φαλλού και ανθρώπου ἐφερε κράνος λοφώδες, προεξείχαν δε χέρια που κρατούσαν το πιο υψηλόν δεξί λόγχη, και τόξο το χαμηλότερα κεκαμμένο αριστερό. (Παυσανίας, III, 19, 2).

Από αυτήν την απεικόνιση προέκυψε σειρά ορειχάλκινων ειδωλίων με διαδοχική καλλιέργεια του αισθητηρίου μέχρι την ανάδυση της μορφής του κάλλους περί το 700 π.Χ.

[Στην Ολυμπία ἔχει βρεθεί πλήρης σειρά για την παρακολούθηση της πορείας από τα γεωμετρικά στα πρωτοαρχαϊκά. Δείτε τις αναλυτικές ἐρευνές μου στον ιστότοπο, κατηγορία “Ολυμπιακές Μελέτες”].

Μετά την ανάδυση της μορφής επακολουθεί σχεδόν αμέσως η μνημειακή πλαστική σε πέτρα και μάρμαρο. Το βίωμα βρήκε επί τέλους την μορφή που το εκφράζει. Ο τύπος παγιώνεται στο ίνδαλμα του κάλλους, στον Κούρο της τέλειας ακμής. Δεν παρίσταται ποιά το σημάδι που υποδηλώνει ενέργεια στον χρόνο για τις ανάγκες του χρόνου, π.χ. ὅπλα για να εκφραστεί ο πολεμιστής. Το μόνο που ἔχει απόλυτη αξία είναι η μορφολογική τελειότητα καθ' εαυτή. Το ἄγαλμα του Απόλλωνα είναι ο Κούρος της τέλειας μορφής που δεν δρα κάτι, ούτε συμβολίζεται κάποια δράση του, αλλά που απλώς υπάρχει στην ακμή της τελειότητάς του, στο «τέλος» του, και ἀρα στην αιωνιότητα. Ο Κούρος είναι ἄγαλμα του Απόλλωνα και με τις δυο ἔννοιες: επιφάνεια της Απολλώνιας ουσίας, εικόνα του Απόλλωνα, αλλά και αυτό με το οποίο αγάλλεται ο θεός, το σώμα του κάλλους. Και ο θεός ὅπως και εμείς αγαλλόμεθα με το ὄμοιό μας στην τέλειά του κατάσταση. Η μεταφυσική της ταυτότητας Είναι και Φαίνεσθαι ἔχει την πλήρη ἐκφραση και εφαρμογή της στο ιδεώδες του Κούρου της αρχαϊκής πλαστικής.